

Gebed voor het
nieuwe jaar 2018

Mag de kracht van Uw liefde
ons zegenen op onze weg,
ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.

Mag de kracht van Uw liefde
ons zegenen in het nieuwe jaar,
ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer een weg baant
naar ons mensen.

Mag de kracht van Uw liefde
ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden
dan afbrekende machten van oorlog,
geweld, onverschilligheid en liefdeloosheid.

Mag de kracht van uw liefde
ons zegenen en ons vertrouwen versterken,
dat liefde onze bestemming is,
en dat U in die liefde
levend aanwezig bent
en Uw aandacht richt op ons en wij op elkaar.

Amen.

Naar een gebed van Marinus van den Berg.

