

De Kerk in 't Midden



Informatieblad van en voor
de protestantse gemeente
Oosthoek te Hulst.
Verschijnt 8 maal per jaar

Jaargang 30 nr . 3 November 2018

*Wij wensen u hele
fijne Kerstdagen
en een
Gezond 2019 toe!*

Colofon

Redactie: Ineke Proost – ds. Pieter
Overduin - Roel en Ebrien Mulder

Redactie adres: administratie,
adreswijzigingen en kopij:
Stationsweg 76,4561 GB Hulst
tel. 0114-690688

kopij bij voorkeur per e-mail
kim@pgoosthoek.nl

Rekeningnummer Kerk in 't midden:
NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v.

Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v.
Bijdrage De Kerk in 't Midden 2018

Predikant: Janseniuslaan 70,
4561 NN Hulst. Tel. 0114-683360

ds@pjoeverduinprotgemeente.com

Scriba:

Dhr. A. Fokker, Drogendijk 2,
4588 KK Walsoorden

Tel. 06-536 423 28

scribaatoosthoek@hotmail.com

Website: www.pgoosthoek.nl

Bijdragen voor het volgende nummer dienen **uiterlijk 8 januari a.s.** door de redactie te zijn ontvangen.

Kerkdiensten

Zondag 2-12. 10.00 Hulst. Advent 1

Voorganger; Ds. Nietveld. Cadzand

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte; Kerk

Zondag 9-12. 10.00 Hof te Zandekerk. Advent 2

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: St. Patakalas

2^e collecte: Kerk

Zondag 16-12. 10.00. Hulst. Advent 3

Dienst van Schrift & Tafel

Voorganger; Ds. Overduin.

1^e collecte: Voedselbank.

2^e collecte: Kerk

Zondag: 23-12. 10.00. Hof te Zandekerk. Advent 4 Koffie na de dienst.

Voorganger; Ds. de Lang. Zaanslag

1^e collecte: CZWO

2^e collecte: Kerk

Maandag 24-12. 21.00. Hof te Zandekerk. Kerstavondviering

Voorganger: Ds. Overduin

Eén collecte: Warchild

Dinsdag 25-12.10.00 Hulst Eerste Kerstdag

Voorganger: Ds. Overduin m.m.v. Koperensemble.

1^e collecte: Kinderen in de knel

2^e collecte: Onderhoudsfonds

Zondag 30-12. 10.00. Hof te Zandekerk. Koffie na de dienst.

Voorganger: Ds. vd Kaay, Aardenburg

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerk

Zondag 06-01. 2019 10.00. Hulst

Nieuwjaarsbegroeting. Koffie na de dienst

Voorganger: Ds. Overduin.

1^e collecte: Mission to Seafathers

2^e collecte: Kerk

Zondag 13-01.10.00 Hof te Zandekerk

Voorganger: Ds. Werner, Ede

1^e collecte; Kerk & Vluchteling

2^e collecte: Kerk

Zondag 20-01. 11.00 H. Willibrordusbasiliek. Koffie na de dienst.
Oecumenische dienst in het kader van gebedsweek voor de eenheid.

Voorgangers: Ds. Overduin en Pastoor Wiertz. M.m.v. de Cantorij der Basiliek (ovb).
Collecte: landelijke en plaatselijke oecumene.

Kindernevendienst seizoen 2018-2019



Jesus houdt van alle kind'ren, alle kind'ren hier op aard.

Beste ouders,

Lieke Willemse is 20 jaar en woont in Terneuzen. Ze zit in het laatste jaar van de opleiding leraar basisonderwijs.

Lieke zal onze kindernevendienst verzorgen, tot aan de zomer van 2019.

Haar hobby's zijn onder andere gitaar spelen en zingen, dus dat worden vast muzikale bijeenkomsten het komende jaar!

Op de volgende zondagen is er kindernevendienst

- 25 november (gedachtenisdienst) in Kloosterzande
- 25 december (1^e kerst) in Hulst
- 27 januari in Kloosterzande
- 24 februari is er een kerk en scholendienst! Er zal dan geen kindernevendienst zijn.
- 31 maart (tevens afscheidsdienst van dominee Overduin) in Kloosterzande. Let wel op, deze dienst is 's middags!
- 21 april (Pasen) in Hulst
- 26 mei in Kloosterzande
- 23 juni in Hulst

Het is voor Lieke fijn om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn. Daarom zult u twee weken voor de kindernevendienst een mail ontvangen van de kindernevendienst, met de mogelijkheid tot opgave.

Opgave:

We willen u vragen om dan per mail te laten weten of u met uw kinderen aanwezig bent.

Dit kan op het volgende mailadres: kindernevendienst@pgoosthoek.nl

We hopen op mooie diensten voor en met de kinderen!

Groeten, Sophie Leenknecht

Kinderoppas

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersonen: Sophie Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335 E-mail: pvanvooren@zeelandnet.nl) Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo mogelijk aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat aangeboden, als activiteit tijdens de preek.

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten, zowel uit Hulst alsook uit Kloosterzande worden elke zondag via de website (klik aan de rubriek *Kerkdienst gemist*) uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl

Meditatie

‘Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door’ NLB 439: 1

Voor je het weet zijn de feestdagen alweer voorbij. De trein van het leven dendert door en raast langs alle stations heen.

De actualiteit, Netflix, Facebook, ons werk, verantwoordelijkheden in sport en vereniging vragen onze aandacht. Het eigene van de dagen der week vervaagt, de weken groeien aanéén, het leven verwordt tot een *blur*.

Daarom is het goed om – zoals dat in buitenlandse treinen nog weleens aanwezig is – met regelmaat te drukken op de stopknop. De trein komt dan tot stilstand. En je hebt de kans om uit te stappen om dáár op dat ‘perron’ te zijn, te kijken en ervaren. Vertragen. Momenten inbouwen van verstillings. Om zo weer met

aandacht betrokken te raken op het hier en nu. Om weer in contact te komen met het echte leven, jezelf, de ander en God.

Een bijzonder goede tijd daarvoor is de tijd van Advent. Het wordt buiten steeds donkerder, maar in de kerk steken we elke zondag een extra kaars aan. Het wordt steeds lichter.

Als we zelf ons leven weer gaan leven met wat meer discipline – rust en regelmaat - in plaats ons te laten vollopen met geluid, gedachten en ideeën van anderen, krijgen we ongetwijfeld ook weer meer zicht op God.

Hoe wij God kunnen herkennen in onze levens?

Iemand zei: 'Dat merk ik aan mijn leven: ik ben gegroeid, ik ben minder depressief dan ik vroeger was. Ik was een wat 'zwaar' levende jongen. Nu ben ik meer in staat om te relativiseren om dat ik het evangelie gehoord heb! En bij momenten sta ik in de tram, dan gaat het leven door een bocht, dan moet ik me aan de lus vastgrijpen, en die lus is het evangelie. Je gaat scherp door de bocht, de wielen piepen in de rails`.

Leven met God gaat niet over het voortdurend hebben van bijzondere geestelijke ervaringen. De kunst van het geloven is om juist in onze eenvoudige levens in al die gewone levenservaringen Gods gezicht op te merken.'

'Reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door'.

Soms vraagt het alleen wel om er even bewust bij stil te staan.

Een gezegend Advent!

Ds. Jan Verlinde

PS: om bewust te leven zijn rituelen mooi. Steek bijvoorbeeld elke zondagmiddag (vanaf 2 december 1^e Advent) ook bij jezelf thuis een adventskaars aan. Of hang een mooie krans aan de deur die je elke keer herinnert bij binnenkomst aan je verlangen. De aloude adventkalender (met chocolaatjes 😊) of Bijbelteksten kan ook helpen met je bewustzijn (zie webwinkel PKN).

bij
de diensten

Een vooraf:

In deze adventtijd gaan we met een lied op weg naar het Feest van Licht. We zingen telkens bij de doorgaande lezing een tweetal coupletten van **lied 464**, een Lied van hemel en aarde. Ds. Sytze de Vries tekende voor de tekst. Voor velen is advent het verhaal over Maria en de engel, over de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth, over Zacharias en de geboorte van Johannes, kortom dat wat we in Lucas 1 lezen. Maar de leesroosters van de kerken kennen op de adventszondagen in het algemeen andere lezingen. In 2009 schreef de tekstdichter op verzoek van de redactie van het blad *Kind op Zondag* een nieuw lied waarvan steeds twee coupletten bij elkaar horen. In de tekst wordt de verhaallijn van Lucas 1 en 2 gevolgd: de engel ontmoet Zacharias (strofe 1, 2); de engel ontmoet Maria (3, 4); Maria ontmoet Elisabeth (5, 6); de geboorte van Johannes (7, 8) en de engel die tot de herder spreekt (9, 10). Steeds gaat het in elke eerste strofe om aangesproken worden en volgt in de tweede strofe de reactie. Zo kan men met jong en oud zingend het verhaal in de adventstijd opbouwen.

Liturgische bloemschikking.

Deze keer zult u in de advent-kerstkring geen liturgische bloemschikking aantreffen. De fam. Traas en mw. van Schie hebben te kennen gegeven deze taak na vele jaren hun inzet te hebben getoond het graag aan een ander te willen overdragen. Wij hebben onze dank – hoe kon het ook anders- kracht bij gezet door hen beiden vanuit de kerk een bloemstukje te bezorgen. Nogmaals Jan, Addy en Aleid: ook op deze plaats onze hartelijk dank voor al die jaren van creatieve bloemsierkunst voor onze diensten in m.n. de Kerst- en Paas- en Pinksterkring. In de loop van die periode konden we er mooie foto's van publiceren op onze website. Hoe nu verder? Mochten er onder u zijn die zich geroepen voelen om het stokje van hen over te nemen, dan horen wij (tel. 68 33 60) het graag en kunnen we – wie weet- rond de 40 dagentijd en Pasen onze diensten weer verrijkt zien met mooie symbolische natuurcreaties. Van harte aanbevolen.

Liederen van de zondag



Zondag	2 dec. lied 462 (ovb)
	9 dec. lied 158a
	16 dec. lied 456a
	23 dec. lied 740 (ovb)
	30 dec. lied 159b (ovb)
	6 jan. lied 520 of 521
	13 jan. lied 524 (ovb)
	27 jan. lied 530.

Zondag 9 dec. 10.00 Hof te Zandkerk. Advent 2

Op deze tweede zondag van de Advent gaat het over de boodschapper die de weg baant voor de Komende. Dat een dergelijke wegbereider te verwachten was, lezen we al bij de profeten. Het is treffend om als eerste dan ook uit Maleachi te lezen over de bode die de weg zal effenen.

Zondag 16 dec. 10.00. Hulst. Advent 3 Dienst van Schrift & Tafel

De Derde Adventszondag heeft een speciaal karakter. In het midden van de paarse voorbereidingstijd schijnt al iets van het witte licht van het komende feest. Wit met paars gemengd geeft roze, hetgeen ook zichtbaar wordt in de 3^e adventskaars. Het is ook betekenisvol om juist op deze zondag *Gaudete* (Weest blij) het avondmaal te vieren. Daarin mag ook de vreugde van de Messias worden ervaren. Maar tegelijkertijd zullen we niet moeten vergeten hoezeer de Komende te midden van dreiging en kwaad zijn plaats zal vinden.

Maandag 24 dec. 21.00. Hof te Zandkerk. Kerstavondviering

Het thema voor de kerstavonddienst is Kerstavondromantiek? Laat er in ieder geval Licht zijn!

We lezen over de vooraankondiging uit **Jesaja 9, 1-7** en het evangelie naar **Lucas 2**. In deze lezing wordt het geheim van de Kerstnacht geduid: in Messias Jezus is 'Gods genade openbaar geworden tot redding van alle mensen'. Opnieuw zullen we merken dat we de betekenis van de komst van Christus niet los kunnen zien van wat er verder over de Messias en het messiaans leven is gezegd. Anders blijven we steken in een romantiserend plaatje rond de kribbe. We raken aan de kern wanneer we ons afvragen hoe deze mens naar Gods hart groot zal zijn i.t.t. 'de groten der aarde'.

Waar zit bij Jezus het karakteristieke van zijn optreden, maar ook bij hen die hem willen volgen. In die zin gaat het vooral om ons heden en de toekomst. We zingen onze kerstliederen van Licht in de duisternis en van bevrijding. Na afloop van de dienst wordt u een glaasje glühwein aangeboden, toch niet helemaal zonder kerstromantiek. Met u zie ik uit naar een vreugdevolle kerstdienst.

Er is één collecte: voor Warchild (zie toelichting onder de collecten-rubriek. Vooraf zingen we een tweetal bekende kerstliederen. Er is een complete orde van dienst beschikbaar. Bij de uitgang zijn er voor de liefhebber kerstuitgaven van het oec. blad Open Deur.

Dinsdag 25 dec. 10.00 Hulst Eerste Kerstdag

Deze kerstviering krijgt als thema mee: Het Woord is Mens geworden. De goede verstaander hoort hier als echo Johannes 1 in terug. Het evangelie van de Kerstnacht was geen sprookje. De geboorte van Gods Zoon is echt gebeurd, maar een mooie geschiedenis was het niet: er was geen plaats voor Hem. Die vraag kan je bezighouden: waarom kende de wereld Hem toch niet? Waarom kiest de wereld nog steeds en zo vaak voor de duisternis in plaats van voor het licht? Het is een vraag waarop geen ander antwoord bestaat dan ons eigen persoonlijk antwoord. Willen wij behoren tot de wereld die Hem aanneemt? Daar zal het toch ook over moeten gaan in deze Kerstmorgendienst.

We mogen weer rekenen op het koperensemble die onze liederen samen met de organist zullen begeleiden. De kindernevendienst wordt geleid door onze nieuwkomer Lieke Willemse. Zij zal zeker een mooi nevendienstprogramma voor de kinderen hebben gemaakt. Het zou wel fijn zijn voor haar als je van te voren even laat weten of je er bij zult zijn. Zie de mededeling voorin dit kerkblad.

Ook voor deze dienst is er een complete orde van dienst aanwezig. Ook in deze dienst zingen wij een aantal liederen vooraf.

Zondag 06 jan. 2019 10.00. Hulst. Nieuwjaarsbegroeting.

De lezingen zijn genomen uit Jesaja 60, 1-6 en uit Mattheus 2 over de wijzen uit het Oosten. Psalm 72 is dé psalm voor het feest van de Verschijning, of Epifanie genaamd. Natuurlijk vanwege de 'koninklijke' sfeer die hangt rond het pasgeboren kind van Bethlehem. Hoe ondoordringelijk dit kind ook moge zijn, met het zien van zijn ster in het Oosten hebben de magiërs het spoor gevonden dat zij kunnen volgen om inzicht omtrent dit kind te krijgen. Het spoor dat volgens de profeet Jesaja volken zullen volgen die op weg zullen gaan 'naar jouw licht' (Jes. 60,3). Je vraagt je onwillekeurig af: waar wachten de volken nog op? Je bent niet wijs als je dat over het hoofd ziet!

Zondag 20-01. 11.00 H. Willibrordusbasiliek. Koffie na de dienst. Oecumenische dienst in het kader van gebedsweek voor de eenheid.

Voorgangers: Ds. Overduin en Pastoor Wiertz. M.m.v. de Cantorij der Basiliek (ovb). Het thema aangedragen door de kerken van Indonesië luidt: *RECHT VOOR OGEN*. Ingegeven door de woorden uit Deut. 16, 11-20 met als kerntekst: zoek het recht en niets dan het recht. Deze oecumenische dienst is voorbereid door pastoor Wiertz, pastoraal werker Grossert en ds. Overduin.

Er zal een volledige orde van dienst aan u worden uitgereikt. Medewerking wordt verleend door de Cantorij der Basiliek o.l.v. dir. Anton de Kort. Aan het orgel zal Marcel Magnus plaats nemen.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

De collecte is voor de landelijke en plaatselijke oecumene en voor een project in Indonesië.

Het is een betekenisvolle traditie aan het worden dat we aan het begin van het jaar gezamenlijk deze dienst vieren. Landelijk vindt dit ook navolging in vele gemeenten en parochies. U kunt ook het dagboekje dat bij de week van gebed voor de eenheid hoort downloaden via de website: www.raadvankerken.nl (ga naar publicaties).

Gemeenteleven:



In Memoriam:

Op 20 oktober j.l. is mevrouw **Anna Dooms-van Noord** rustig ingeslapen op haar kamer op afdeling somatiek in 'De Blaauwe Hoeve' te Hulst, in het bijzijn van haar dochter en schoonzoon.

Een groot deel van haar leven woonde mevrouw Dooms in Oostburg. Zij trok daar samen met haar man Rien naar toe nadat zij getrouwd waren en zij bleven daar wonen tot de verhuizing naar een zorgappartement aan het Blaauwe Hofke te Hulst volgde. In de grote tuin bij hun woning in Oostburg bracht Anna heel wat uurtjes door: ze zorgde graag voor de planten en bloemen en genoot van het buiten zijn.

Haar gezin was heel belangrijk voor haar en juist in de kring van haar gezin kreeg mevrouw Dooms veel verdriet te verwerken. Het sterven van haar dochters Marian en Connie, van schoonzoon Jaap en van haar man Rien, zo kort na de verhuizing naar Hulst, waren heel ingrijpend.

Mevrouw Dooms was een vrouw met een sterk karakter: de regie van haar leven hield ze graag zelf stevig in handen. De zorg en de hulp die ze op een gegeven moment zo hard nodig had, kon en wilde ze moeilijk accepteren. Haar dochter en schoonzoon, Jokelien en Jan, hadden altijd de intentie en de goede wil om haar nabij te zijn en te helpen.

Mevrouw Dooms was een gelovige vrouw. Het trouwe bezoek van dominee Overduin stelde ze zeker op prijs. De regie van haar leven liet ze zomaar niet over aan haar naasten, maar vertrouwde ze op een of andere manier wél toe aan God. Zo vierde zij ook regelmatig in de kleine kring en later op haar kamer het heilig avondmaal.

Met respect voor de geloofstraditie waarin zij opgroeide, stond de gedachtenisdienst in het teken van Psalm 23 '*Mijn herder is de Heer*' in de vertaling van H. Oosterhuis en M. van der Plas en van het bekende gedeelte uit het Johannes-evangelie '*In het huis van Mijn Vader is ruimte voor velen*'.

In de dienst klonk door *'dat het goed was zo'*. Na de moeilijke laatste jaren heeft mevrouw Dooms nu de rust waar ze echt aan toe was.

Als geestelijk verzorger mocht ik in de dienst voorgaan. Doordat ik aanwezig was zowel op het moment van overlijden van haar vader als op het moment van overlijden van haar moeder, maakte mijn voorgaan voor Jokelien *'de cirkel echt rond'*.

K. van Geloof, diaken/geestelijke verzorger ZorgSaam.

P.S.

Wij willen collega van Geloof hartelijk danken voor de bereidheid om deze laatste dienst der kerk bij de uitvaart van ons gemeentelid Anna Dooms-van Noord voor te gaan. Ook wij memoreerden haar in onze kerkdienst daags na haar overlijden en later tijdens de laatste zondag van het kerkjaar.

Ons medeleven gaat uit naar haar naaste familie, die vele jaren op een bijzondere wijze haar hebben bijgestaan.

Pastoralia:

U heeft nog het nieuwe adres te goed van dhr. W. de Keizer die definitief is verhuisd naar Axel (Oosterstr. 68-1/4571 GP). Hij heeft te kennen gegeven voorlopig nog bij onze gemeente ingeschreven te willen staan.

Dhr. A. Dieleman (Truffinoweg 38, Hulst) heeft eind vorige maand een goede week in het ziekenhuis gelegen en kon weer wat opgeknapt huiswaarts keren.

Voorts heeft dhr. Lex de Kok (Sterredreef 9 te Clinge) een ingreep ondergaan in Breda, maar is inmiddels weer thuis en maakt het redelijk goed.

Dhr. Witte (H. Dunantstraat 18, St Jansteen) heeft onverwacht een ingreep in het AZ Gent met goed resultaat achter de rug en is na een korte opname in Zorgsaam medio november dankbaar weer naar huis teruggekeerd.

Het laatste bericht betreft mevr. L. Verbrugge-Bom die in Verpleeghuis De Redoute te Sas van Gent verblijft. Zij heeft haar heup gebroken en een operatie zou gezien haar respectabele leeftijd niet zonder risico zijn. Liefdevol wordt zij nu verpleegd op de 3^e etage van genoemd tehuis. Wij wensen haar en haar familie alle sterkte toe.

Ook denken wij aan hen die in de komende tijd nog voor een ingreep staan. Goede moed toegewenst. De komende weken zijn er weer een aantal 80 + jarigen. Wij hopen voor hen op een heugelijke dag.

Overige berichten:

MOOI RESULTAAT GEHOUDEN WINTERMARKT 2018!

Beste mensen,

We kunnen terugkijken op een goed verlopen Wintermarkt op

afgelopen vrijdagavond en zaterdagmiddag. Vooral op zaterdag liep het best storm. Er was weer veel te zien en ook daadwerkelijk aan te schaffen. Van



kunstzinnige producten tot heerlijke hapjes, maar ook prachtige bloemstukken en de zeepjes uit Brecht, naast tweedehands artikelen en vele andere praktische producten. Velen beproefden hun geluk met de aankoop van lootjes en mooie prijzen gingen mee naar huis. Al met al was de opbrengst van de Wintermarkt maar liefst € 1159,20.

Dit komt geheel ten goede aan de restauratie, onderhoud van de Hof te Zandkerk. Daar is uiteraard de Stichting de Kerk in Klooster heel blij mee omdat zij nu het beheer van de kerk in eigen handen heeft. En er staan komend jaar nog behoorlijk wat uitgaven te wachten. Fijn dat bezoekers daar een steentje aan hebben bijdragen. Ook werd een dankwoord uitgesproken aan het adres van de beide dames die al 19 jaar aan deze activiteit leiding geven: Rina van Vooren en Loes van der Beek. Zij werden met een bloemstukje in het zonnetje gezet en door de secretaris van de stichting hartelijk bedankt voor al die jaren. Nu maar op naar de 20. Een enthousiast applaus volgde. Maar daarbij werd tegelijkertijd ook gememoreerd dat dit werk niet mogelijk zou zijn zonder de goede inzet van een trouwe groep van vrijwilligers die daags erna de kerk ook weer helemaal zullen schoonmaken. Geweldig bedankt, uit naam van het bestuur van de Stichting.

Ten slotte:

Op deze plaats wil ik u een bijzondere Advent en Kerstperiode toewensen, mede uit naam van mijn vrouw Anja. Met u zie ik uit naar betekenisvolle diensten in deze periode en goede contacten individueel en in groepsverband. Dat alles wat onze hand te doen heeft geïnspireerd mag worden door een verwachtingsvolle houding, niet in de laatste plaats door Hem die telkens weer het Licht voor onze voeten wil zijn en een lamp op onze weg. Dat hoop ik vooral voor hen in deze wereldtijd die nog in duisternis verkeren, opdat zijn Licht ook over hen zal opgaan. Ontvang dan een Adventsgroet in naam van Hem die komende is. Uw pastor, Pieter Overduin.

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 5 NOVEMBER 2018

Meditatief moment door predikant

Ds. Overduin houdt een meditatie waarin lied 732 centraal staat dit met het oog op de laatste zondag van het kerkjaar. Voor die zondag is de wens om een complete

liturgie te maken voor de gedachtenisdienst.

Op weg naar de vervulling van de vacature predikant zal er eind 2018 een beroepingscommissie opgestart worden. Deze zal in eerste instantie door de gehele kerkenraad worden bemenst, zonder de eigen predikant.

Uitnodiging afscheidsdienst op 16 dec. van ds. Blom (PKN Schoondijke/ Breskens).

Uit het moderamen:

Overleg met het R.K. parochiebestuur

Vanuit de kerkenraad gaan we met 6 personen naar dit overleg. Vanuit elke commissie 1 persoon. Actuele zaken zullen aan de orde komen.

Hoe om te gaan met vergrijzing binnen de gemeente en steeds minder mensen die een actieve rol hebben in de kerkenraad vervullen.

Taakverdeling oecumenische zaken (Taizé etc.)

Er liggen nog enkele oecumenische taken die aandacht vragen in de nabije toekomst. Belangrijk is te kijken of we de activiteiten / taken als gemeente kunnen dragen naast de activiteiten die we in onze huidige gemeente willen waarborgen met de mensen die we hebben. Zoals inclusiegroep, feest in de kerk, oecumenisch jeugdoverleg.

Daarnaast moet ook gekeken worden naar samenwerkingen met andere PKN gemeenten (2019/2020).

Rapport J. de Koster (gemeenteadviseur)

Rapport is kort doorgenomen. De conclusies worden voor wat betreft de PG Oosthoek onderschreven. Bij de verdere activiteiten m.b.t. de vacature voor een predikant zal dit document ook worden meegenomen.

Het document zal waarschijnlijk besproken worden in de gemeentering (uitgaande van de Classis Delta).

Thema/gespreksdienst 23 september 2018: evaluatie en vervolg.

Gesprekken werden positief ontvangen. De opkomst was [wel](#) erg laag.

Werven van nieuwe ambtsdragers/vrijwilligers

Leeftijdscategorie vanaf 40 jaar zijn afgelopen periode benaderd. Komende tijd zal dit even met rust worden gelaten. Wel zal gekeken worden naar welke taken nodig zijn en zal geprobeerd worden mensen daarbij te betrekken.

Preek- en kerkdienstenrooster 2019

3 februari, 10 maart en 24 maart zal er i.v.m. verbouwing in Hulst geen kerk in Hulst zijn maar in Kloosterzande.

24 februari navragen of de dienst in de Wereldboomschool kan.

17 maart zal avondmaal worden gehouden in Kloosterzande.

Uit de Diaconie

Begroting

Begroting is door de diaconie gepresenteerd en aanvaard door de kerkenraad.

Kerstgroet

Diaconie is op dit moment aan het inventariseren voor de kerstgroet.

Kerkrentmeesters

Kerk Hulst (stand van zaken)

Er is een presentatie geweest voor de verbouwing van de kerk Hulst, deze werd door weinig mensen bezocht. Er zijn drie opties gemaakt waarin de herenbank terug kan komen in de kerk. Kostenplaatje van verbouwing wordt volgende vergadering besproken.

Website

Overleg geweest, aandachtspunten zijn besproken en de verwachting is dat de website eind dit jaar volledig weer 'in de lucht' is.

Privacy statement en vervolgstappen

Op 07-11-2018 is er overleg, en wordt later besproken in volgende vergadering.

Verkoop landbouwgrond

De kerkenraad is akkoord met het voorstel van het CvK dat landbouwgrond verkocht wordt.

Ouderlingen

Bezoek school Kloosterzande 't Getij te Kloosterzande

Er heeft een betekenisvol gesprek met de directeur plaatsgevonden.

De school geeft aan dat wanneer je als gemeente / kerk iets wil doen, het meer op educatief gebied zal moeten liggen i.p.v. evangeliserend.

Als kerk kunnen we bij de school iets aandragen wat we als kerkgemeente kunnen aanbieden. Wordt vervolgd.

Kindernevendienst

Op zondag 25 november is de eerste kindernevendienst, m.m.v. externe inbreng door mevr. Lieke Willemse. Data voor komend jaar zijn gemaaild naar ouders en data worden meegenomen in het kerkblad. De kerkenraad hoopt op een goede respons vanuit de gezinnen.

Predikant

Pastorale zaken en enkele activiteiten worden gememoreerd zoals de Avondmaalsviering in kleine kring.

Symposium eenzaamheid in Axel op 02-10: evaluatie/rapportage

Predikant & scriba zijn hier naar toe geweest. Het was een nuttige bijeenkomst en dit zal nog een vervolg krijgen, ook door de verschillende deelnemende partijen.

Contextueel Bijbel lezen: evaluatie eerste bijeenkomst

Eerste keer positief ontvangen, ook omdat er mensen waren die je niet in de kerk ontmoet. De cursus wordt door ds. Overduin voortgezet in nov. en dec.

Classis

Startbijeenkomst Ring 29 oktober in de kerk van Hoek. Evaluatie

Buiten de classis om een ontmoetingsplatform om elkaar te ontmoeten. Dit kunnen verschillende personen vanuit de gemeente zijn die hier deel aan nemen, waarbij je per jaar 4 à 5 bezoeken in andere gemeentes gaat brengen om te kijken hoe daar de gang van zaken is, wat de specialiteiten zijn etc. We beginnen met elkaars kerkdiensten te bezoeken. Daarover ga je met elkaar in gesprek.

Schuldhulpmaatjes in de startblokken.



Schulden, een onderwerp om zorgvuldig mee om te gaan. Vandaar dat de opstart wat langer heeft geduurd, maar vanaf ongeveer de jaarwisseling gaan de getrainde maatjes de doelgroep helpen om meer overzicht te krijgen over hun problematiek en vanuit dat overzicht meer hoop te geven op een toekomst met minder geldelijke en andere zorgen. Een kleine tiental personen zijn tot nu toe serieus bereid gevonden en hebben de benodigde certificaten behaald om de praktische invulling voor deze noodzakelijke hulp binnen onze gemeenschap op poten te zetten, geborgd door de privacy wetgeving en in samenwerking met het professionele speelveld. Het bestuur heeft hiervoor de benodigde kanalen inmiddels opgezet, zodat de samenwerking direct op een adequate manier aangepakt kan worden. Hulpvragen buiten de professionele publieke instanties om zijn zeker zo belangrijk als hulpvragen via deze reguliere kanalen.

Aarzel dus niet om voor hulp bij schulden contact te zoeken via shmhulst@gmail.com.

Schuldhulpmaatje in Hulst is een samenwerking met kerk in actie, hierin werken de twee kerkgemeenschappen RK en PKN van Hulst samen.

Het bestuur bestaat uit 5 personen, met ondersteuning van schuldhulpmaatje Nederland, vanuit de PG Oosthoek Hulst heb ik zitting binnen het bestuur, als u vragen heeft wil ik deze graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet, Clara Dekker



NIEUWS OM DOOR TE GEVEN

Expositie 400 jaar Statenbijbels

Gelijktijdig met de expositie *Werk, bid & bewonder* in het Dordts Museum, is in Het Hof van Nederland de tentoonstelling *Te Kunst en Te Keur - 400 jaar Statenbijbels* te zien. Op het plein voor Het Hof van Nederland zal een robotarm de complete Statenbijbel overschrijven.

Statenbijbels van familiedrukkerij *Keur* staan te boek als 'Keurbijbels'. Een echte Keurbijbel herken je niet alleen aan de hoge kwaliteit, maar ook aan de unieke samenstelling ervan. Kopers van een Keurbijbel selecteerden zelf welke extra kaarten of prenten ze bij de Bijbel wilden inbinden. Zo bezien waren het misschien wel de eerste bijbels-on-demand.

De expositie is te zien vanaf 10 november 2018 t/m 29 mei 2019 en het Nederlands Bijbelgenootschap is één van de partners.

Kijk op: www.hethofvannederland.nl voor meer informatie

Scheve Bijbel over recht doen

De Bijbel roept mensen op om recht te doen. Inspiratie daarvoor biedt de 'Rechte Bijbel', een themabijbel over gerechtigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) ontwikkelde de schuin afgesneden Bijbel samen met Tear, IJM, Kerk in Actie, EO en Micha.

'Deze Bijbel wil alleen al door zijn vorm gesprek uitlokken over wat er scheef zit in de wereld', zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. In de kerk gaat het vaak over persoonlijk geloof en minder vaak over recht doen, terwijl dat toch een kernthema in de Bijbel is: God brengt recht en mensen kunnen daaraan bijdragen. In de maatschappij leeft het thema juist heel sterk. Deze themabijbel helpt lezers om te ervaren hoeveel de Bijbel over actuele vragen te zeggen heeft.'

Ook directeur Marco van der Graaf van Tear onderstreept het belang van het thema: 'Recht is niet iets wat God (erbij) doet, het is wie Hij is. In die zin is de Rechte bijbel een pleonasme.'

Vijf onderwerpen

De Rechte Bijbel is een Bijbel in Gewone Taal waarin 650 teksten gemarkeerd zijn over gerechtigheid, aangevuld met een katern Bijbelstudies en verdiepingsmateriaal. Die gaan over vijf onderwerpen en zijn samengesteld door vijf christelijke organisaties: Tear schrijft over armoede, International Justice Mission over rechtvaardigheid, Micha Nederland over consumentisme, de Evangelische Omroep over gender en Kerk in Actie over vreemdelingen. Het NBG levert bij elk onderwerp de Bijbelse achtergronden.

De Rechte Bijbel is verkrijgbaar in de boekhandel en via: shop.bijbelgenootschap.nl
Prijs: € 29,50. Voor meer informatie zie: rechtbijbel.nl.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Waarvoor collecteren wij? (een selectie)

Rubriek waarin de bestemming van onze uitgangscollectes worden vermeld. Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening IBANnummer van de instantie vermeld.

Zondag: 23-12.

1e collecte: CZWO



Het collecte geld van de CZWO collecte, gaat naar het project "Zeeland voor Pakistan". www.gelovenindedelta.nl

Tijdens de dienst zullen toelichten welke groene stap we in 2019 als Groene Kerk willen zetten. We verdiepen ons momenteel op de mogelijkheid om over te gaan op het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Namens de ZWO commissie, Sarina de Schepper.

Maandag 24-12. 21.00. Hof te Zandkerk. Kerstavondviering:

Eén collecte: Warchild

Rek. no: *NL56 RABO 0166366366 t.n.v. War Child (BIC/SWIFT: RABONL2U)*. Amsterdam.

GEWELDS CIRKEL DOORBREKEN:

Kinderen hebben recht op bescherming tegen geweld, misbruik en verwaarlozing. Recht op vrije tijd en spel. Recht op onderwijs. Ze moeten hun mening kunnen uiten. Dat zijn niet alleen opvattingen van War Child. Het zijn voorbeelden uit het internationale verdrag over de rechten van het kind. Ondertekend door zowat iedere natie ter wereld. Helaas houdt niet ieder land zich aan die afspraken. Nog steeds zijn miljoenen kinderen de dupe van oorlogen en conflicten. En worstelen zij met de effecten, een ernstige verstorend van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Met een vicieuze cirkel van geweld en agressie tot gevolg. War Child doorbreekt die cirkel. Met een effectieve mix van psychosociale hulp, scholing en bescherming. Door samen met ouders, verzorgers, leraren en lokale overheden een veilige omgeving te creëren. Waar kinderen weer kind kunnen zijn.

VERTROUWEN WEER OPBOUWEN:

War Child geeft ze de mogelijkheid om zich te uiten, weer vertrouwen te krijgen, sterker te worden, een vak te leren. Los te komen van hun ingrijpende ervaringen. Om zo een stabiele en vreedzame toekomst op te bouwen. En later als evenwichtige volwassenen mogelijk nieuwe conflictsituaties vreedzaam op te kunnen lossen.

ACTIEVOEREN:

Daarvoor voeren we actie, halen we geld op, lobbyen we bij politici en instanties. En ontwikkelen en voeren we programma's uit die werken. We evalueren, passen ons aan, en blijven continu op de hoogte van de ontwikkelingen in de gebieden waar we actief zijn. War Child werkt hierin samen met zoveel mogelijk anderen. Hulporganisaties, bedrijven, nationale en lokale overheden, internationale instanties. En vooral met de kinderen zelf. Samen zorgen we voor kinderen met zelfvertrouwen. Kinderen die lekker in hun vel zitten en zin hebben in het leven. Kinderen die in de toekomst het verschil kunnen maken tussen oorlog en vrede. Omdat zij geleerd hebben wat ze waard zijn en hoe ze ruzies op een vreedzame manier kunnen oplossen. Al met al van harte aanbevolen door onze diaconie.

Dinsdag 25-12.10.00 Hulst Eerste Kerstdag voor Kinderen in de knel **(KerkinActie)**

Bankrek. no. IBAN NL 68 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Kinderen in de knel

Voor Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Ook wij willen delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor het thema *Op zoek naar veiligheid*. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie willen we hulp bieden aan mensen in die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld.

Twee derde van de Syriërs zijn op de vlucht

Sinds 2011 woedt een burgeroorlog in Syrië. Twee derde van de Syrische bevolking is gevlucht. De 7 miljoen vluchtelingen binnen Syrië hebben acute hulp nodig. Bijna 5 miljoen mensen zijn naar het buitenland gevlucht. De meesten zitten vast in Libanon en Jordanië. Kerken in Syrië, Libanon en Jordanië doen er alles aan om hen te helpen.

Hulp door Syrische kerken

Syrische kerken bieden hulp met gevaar voor eigen leven. De Grieks Orthodoxe Kerk van Antiochië (GOPA) biedt voedselpakketten, onderdak, medische pakketten, drinkwater en sanitair, onderwijs, psychologische hulp aan zowel christenen als moslims. In heel Syrië zijn lokale kerken actief, zelfs in de meest gevaarlijke gebieden.

Hulp in Libanon en Jordanië

Buurland Libanon heeft 4,5 miljoen inwoners en vangt meer dan 1,5 miljoen Syriërs op. International Orthodox Christian Charities (IOCC) zorgt voor schoon drinkwater en medische hulp. Ook koken ze maaltijden voor Syriërs en arme Libanezen in vier gaarkeukens. De Middle East Council of Churches (MECC) biedt er onderwijs en psychologische hulp aan Syrische kinderen. Ook in Jordanië bieden kerken deze hulp aan vluchtelingen. Ondersteun kerken in Syrië, Libanon en Jordanië bij hun hulp aan vluchtelingen. Zie hier een indrukwekkende opsomming van de verschillende projecten die er rond Syrië gestalte krijgen. Van harte aanbevolen door uw diaconie.

Zondag 20-01. 11.00 H. Willibrordusbasiliek Oecumenische dienst in het kader van gebedsweek voor de eenheid.

Rek. no.: op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer W017891

Naast onze gaven voor het landelijke en plaatselijke oecumenewerk denken we ook aan een project in Indonesië. Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilangharjo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.

Duurzame landbouw bevorderen:

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasininstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee?

Nodig voor dit werk is: € 39.000.

Wintermarkt 16 en 17 november 2018

De wintermarkt van 2018 is weer een gezellige gebeurtenis geworden. Het was op zaterdag mooi weer, wat veel mensen uitnodigde om naar de wintermarkt te komen. Veel enthousiaste gasten, die verschillende hobby's presenteerden. Belangstellende bezoekers, koffie met wafels en appeltaart, verkoop van biologische producten, de loterij met leuke prijzen en dit alles in een sfeervol versierde kerk.

De winnaars van het boodschappenspel zijn:

Catrien Broekhoven, Kloosterzande.

Jaap van Drongelen, Kloosterzande

Lien van Kerkhoven, Kloosterzande.

Erika van Dijk, Kloosterzande

Allen van harte gefeliciteerd.

De opbrengst van deze markt is netto € 1159.20.

Weer een heel mooi bedrag voor het restauratiefonds van de Hof te Zande Kerk. Een welkome bijdrage voor de kosten die nog moeten worden gemaakt, zoals de leien aan de zuidkant van het dak vernieuwen.

Allen die hieraan meegewerkt hebben, op welke manier dan ook, **hartelijk dank!!** En dan natuurlijk de schoonmaak achteraf. Ook daar hebben weer heel wat mensen hun best op gedaan, de kerk ziet er weer fris en schoon uit. Koper gepoetst, vloeren geschuurd, banken gesopt, ramen gelapt, enz. Ook voor alle mensen van de schoonmaakploeg,

Heel erg bedankt!!

Rina van Vooren



Van de Kerkrentmeestertafel

In oktober hebben we nog een info avond gehad over de herinrichting van de kerk van Hulst. Helaas was de opkomst laag. Maar samen met een overlegavond met enkele kerkleden, in een eerder stadium, hebben we in beide avonden met open visie kunnen bespreken wat er leeft binnen de gemeenschap. We hebben daarom als kerkrentmeesters voor een vernieuwing gekozen met behoud van alle unieke elementen van onze kerk. Op deze wijze houdt het vertrouwde karakter van de kerk stand, maar kunnen we straks wel van een mooie functionele kerk gebruik maken. Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen en als de kerkenraad in december akkoord gaat met het financieel aanspreken van het onderhoudsfonds dan zullen we begin volgend jaar starten. Dit betekent dat we in 2019 na de nieuwjaarsdienst tijdelijk geen gebruik kunnen maken van de kerk en dat we begin april weer in de kerk van Hulst terecht kunnen. We hopen uiteraard op uw begrip.

Daarnaast zijn we weer bezig met de begroting van volgend jaar die gezien bovenstaande en het feit dat onze predikant volgend jaar met emeritaat gaat er toch behoorlijk anders uitziet.

Ook heeft de kerkenraad ingestemd met de verkoop van een stuk landbouwgrond. Dit stuk liet de pachter “vrij liggen”, wat wil zeggen dat we het vrij en zonder verdere afkoopkosten konden verkopen. Dit geeft de zekerheid ten aanzien van onze solvabiliteit in de toekomst. We zijn als kerkrentmeesters nog aan het bekijken hoe we een groot deel van het geld duurzaam kunnen beleggen. Al met al weer voldoende stof tot nadenken.

Namens de kerkrentmeesters,
Leander Klanderman

Koffiedrinken 23 december a.s.

Zoals u ongetwijfeld weet gaat onze predikant Ds. P.J. Overduin na 31 maart 2019 met emeritaat. We zijn als kerkenraad dan ook al bezig met zijn afscheidsdienst op genoemde datum. Na zijn afscheid willen we een nieuwe predikant gaan beroepen. We hebben als kerkenraad misschien wel een idee hoe het profiel van de nieuwe predikant eruit zal zien maar willen graag uw mening als kerklid horen. Zondag 23 december tijdens de koffie willen we graag informeel in gesprek met u hierover. Mocht u dan niet in de gelegenheid zijn om te komen en u heeft hier al wel een mening over contacteer dan één van de kerkenraadsleden of mail naar scribaat@pgoosthoek.nl.

Kerkenraad

Collectes en giften

Datum	Kerkvoogdij		Diaconie	
7 okt	€ 43,60	kerk	€ 52,10	Kerk en Israël
14 okt	€ 37,52	kerk	€ 135,25	Sulawesi
21 okt	€ 93,15	kerk	€ 61,95	Roosevelthuis
28 okt	€ 48,11	kerk	€ 58,50	Nederlands Bijbelgenootschap
4 nov	€ 45,55	kerk	€ 48,50	Zending
11 nov	€ 66,20	kerk	€ 109,15	PSC Antwerpen
18 nov	€ 49,35	kerk	€ 62,10	Dorcas

15 nov € 31,00 H. Avondmaal in kleine kring bestemd voor Diaconie.

Giften ontvangen van NN via de predikant:

€ 20 voor de kerk

€ 10 voor het kerkblad

€ 20 voor het kerkblad

€ 10 voor bloemendienst

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Leenknecht, penningmeester

Chauffeurs gezocht.

Zoals de meeste kerkgangers wel weten, wordt de wekelijkse kerkdienst vrijwel iedere zondag ook bezocht door enkele bewoners van één van de huizen van St. Trangel Zorg. Zij worden iedere week opgehaald door een vrijwilliger uit onze gemeente, met een minibusje dat beschikbaar gesteld wordt door St. Trangel. Al vele jaren gaat het om vier dezelfde personen, drie wonend in Clinge en één in Hulst. Ze zijn vrijwel iedere week van de partij. Als ze een keer niet meegaan, is het vanwege familiebezoek of ziekte. Deze vervoersdienst bestaat al meer dan 35 jaar. De eerste jaren werd er gereden met zes chauffeurs, maar al weer vele jaren rijden we met (dezelfde) vier chauffeurs. Omdat het wel eens lastig is alle zondagen in te vullen, vooral in de vakantieperiodes, zouden we deze groep heel graag willen uitbreiden met één of twee personen. Een ieder die ons groepje zou willen versterken en helpen om dit dankbare werk voort te zetten, verzoek ik contact op te nemen met ondergetekende. Een gewoon rijbewijs (BE) is voldoende. Daarnaast vraagt St. Trangel een zogenaamde VOG-verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag) en het afleggen van een rijtest. De kosten hiervan komen voor rekening van St. Trangel.

Maarten Tanis,

E-mail maarten.tanis@zeelandnet.nl; tel. 06 1727 6966.

Open Monumentendag 2018



Op zaterdag 8 september was het weer de landelijke open monumentendag. Zowel in Hulst als in Kloosterzande waren o.a. de kerken open voor het publiek van 12 tot 5 uur 's middags.

In Hulst bezochten weer een vijftigtal belangstellenden de kerk.

De bezoekers zijn erg verschillend van elkaar en ondertussen weten we dat ze ruwweg in te delen zijn in drie groepen a) Inwoners van Hulst, b) Bezoekers van buiten de streek en c) Belgen.

Het is aardig om te zien dat de interesses van deze bezoekers erg verschillen. Degenen die uit Hulst komen zijn vaak nieuwsgierig om “eindelijk” eens in die Protestantse Kerk te kunnen kijken. “Vroeger mochten we dat nooit” horen we nogal eens.

De Nederlandse bezoekers komen vaak heel gericht met een bepaalde belangstelling, de architectuur, de aankleding van de kerk en hoe er met de gemeente gecommuniceerd wordt zijn onderwerpen die geregeld ter sprake komen. Er zijn soms bezoekers bij die van heel ver gekomen zijn.

De belangstellenden uit België vormen een verhaal apart. Ze komen soms van tot tegen de taalgrens en vertellen dat het de eerste keer is dat ze in een protestantse kerk komen.

De belangstelling gaat vooral uit naar de eredienst en naar de stromingen binnen het Protestantisme. Men weet dat er verschillende kerkgemeenschappen zijn maar daar houdt de kennis op. Vaak leuke gesprekken die nogal eens uitlopen qua tijd. Met dank aan de assistentie die werd verleend door Kees Hollemans, Rini Moens en Clara Dekker.

Jaap Geensen

ROUWZORG REGIO 0114

R O U W Z O R G

E

G

I



VERSLAG LEZING ROUWZORG REGIO 0114

op 16 oktober door Marinus Van den Berg met als thema :

“Schrijf me... bel me... app me... als ik achterblijf”.

Marinus gaat de avond in met een kaarsje voor al het verlies dat onbenoemd blijft en een gedicht “Zonder jou” dat hij schreef na het ongeval in Oss. Elk verlies is uniek, soms blijft het verborgen en soms is het voor heel de wereld zichtbaar. Soms stapelt het verdriet zich op. Marinus roept echter op om niet in de leedconcurrentie te gaan maar onszelf serieus te nemen want elk verlies is belangrijk.

Verdriet voelt niet altijd hetzelfde. Soms lijkt het minder heftig geworden en dan plots is het er weer en is het alsof je in een spinnenweb vastzit met veel dubbele gevoelens. Dan is er nood aan iemand die extra luistert, die soms ook méér naar het spinnenweb kijkt dan naar het verdriet. Rouwenden hebben geen nood aan oordeel van buitenaf maar aan iemand die hen hun verhaal laat vertellen in al zijn ingewikkeldheid. Mensen schamen zich vaak en dat geeft innerlijke pijn en eenzaamheid. Dan zijn gesprekken nodig die een begin van ordening brengen in de chaos. Over het zó luisteren dat je de ander in zijn/haar chaos begrijpt, vertelt Marinus het verhaal van een man die op bezoek ging bij iemand die in de put zat. Die man had iedereen verloren en zat letterlijk (aan de) op de grond. De man ging naast hem op de grond zitten en luisterde. Hij beloofde volgende week weer terug te komen. Bij zijn tweede bezoek zat de man op een stoel en zei : “Ik heb mij gezien gevoeld en dat gaf mij kracht om weer op een stoel te gaan zitten”.



Verdriet schiet niet op : het is lang volhouden, “verwijlen”, soms organiseren van de chaos en je weer gedragen weten door wat je diep van binnen aan veerkracht, zelfbescherming hebt.

Rouw is rauw maar een persoonlijk gericht afscheid kan als een verzachtende beschermmantel worden ervaren, ook nog na jaren.

Dan is het afscheid “mooi ... verschrikkelijk”.

Oude moeders kunnen nog die pijn voelen omdat ze hun baby niet mochten zien. We rouwen in onze eigen familiegeschiedenis waar soms geheimen zijn en oude wonden weer kunnen opengaan.

Afscheid nemen is een familiegebeuren waar bv. 2 zonen rouwen om hun vader maar ze rouwen eigenlijk om 2 vaders. Elkaar die verschillen gunnen, is belangrijk. Soms lijkt iemand te rouwen maar gaat het om een heel andere rouw.

Zo kan “ergens niet over praten” het vertrouwen beschadigen.

Dit is een vorm van sparen die niet écht spaart maar het juist moeilijk maakt.

“Spaargedrag” komt voort uit de behoefte om te steunen. Mensen weten niet wanneer het rouwen begint en hoelang het duurt en soms weten we het zélf ook niet. Zo ontstaan geboden als : ‘Jij zult delen’, ‘Jij zult praten’ en men denkt te kunnen troosten met ‘als het eerste jaar maar voorbij is’.

Toch zijn er mensen die delen en praten door juist stil te zijn !

Voor jongeren is het rouwbezoek wel eens teveel omdat alle aandacht naar de partners/de ouders gaat. Zij kunnen hun rouw uitstellen of rouwen niet omdat ze ervoor willen zorgen dat alles doorgaat.

Er is nood aan een plaats waar niets moet, waar je jezelf niet moet camoufleren.

Als je iemand verliest, geraak je in vertraging, alles wordt stiller en je bent jezelf kwijt. Dat maakt dat je niet altijd aardig bent en soms geïrriteerd, vooral bij wie het dichtste bijstaan (want hen vertrouwt je genoeg).

Rouwen is herhalen want al vertel je het 10 keer, toch vertel je het elke keer anders. De school of het werk kunnen orde en afleiding brengen, als er oog is voor je verdriet. Het is dan ook niet aan anderen om dit in te vullen voor jou.

Ongeacht hun leeftijd, ervaren mensen ook chaos in de intimiteit : niemand die je nog vasthoudt en je gaat alleen naar bed ...

Soms is de relatie en de intimiteit al eerder, niet ver-broken, maar ge-broken bv. bij dementie.

Het tijdstip voor een nieuwe partner is altijd verkeerd voor iemand maar het is erg als er niet over de partner mag gepraat worden. Want er is geen voorbij in ons bestaan ! Zo kan het dat we na 20 jaar op ándere momenten het gemis voelen. Of dat we rouwen om het niet weten, het nooit vervulde verlangen bv. bij ongewild kinderloos zijn, om het nooit grootouder worden.

Toch hebben de meeste mensen de nodige veerkracht en verbinden zich weer met anderen, vinden nieuwe zingeving die bij hen past.

Jezelf weer vinden, zelf zekerder worden, op zoek gaan naar je eigen familie-/geschiedenis maar soms ook breken om recht te doen aan wie je ten diepste bent ... Daar is moed voor nodig en onderzoek bij jezelf want we laten ons soms leiden door wat ánderen zeggen/menen, zelfs al zijn zij allang overleden.

Een patchwork-kunstenares maakte duidelijk hoe dit voelde : zij ... een klein mensje ... te midden van allemaal wijzende vingers.

De oproep van Marinus om écht te luisteren, om méér gezins-/familie gesprekken aan tafel, om opnieuw identiteit te vinden en zin in het leven, gaf de 102 aanwezigen een warm gevoel bij het naar huis gaan.

(Verslag rouwzorgteam)

Bericht uit de ‘TussenVoorziening’ in Eelde (waar INLIA statushouders op weg helpt in hun nieuwe leven in Nederland)

Keer op keer dompelt hij haar onder water

Hij toont een foto van zijn kinderen. Trots. Hij kijkt er zelf ook even naar. Naar zijn drie zonen en zijn dochter. Zijn prinsesje. Zes jaar oud is ze op deze foto; ze blikt met grote ogen de camera in. De foto is van vóór de bominslag. Van vóórdat ze in brand kwam te staan. Zijn vrouw raakt het scherm even aan. Hij verbijt zijn tranen. Hier in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen die in Nederland mogen blijven op weg helpt in hun nieuwe bestaan, zijn Ibrahim en Aïsha ver weg van het oorlogsgeweld in Syrië. Ver weg van de oorlog die hun kleine meisje zo heeft verminkt. Maar ook weer niet.

Ze leeft nog, goddank, ze leeft nog. Hun mooie, lieve, speelse dochter. Hun verminkte dochter. Ibrahim heeft haar keer op keer in water moeten onderdompelen om de vlammen te doven. Er sloeg een raket in en toen stond ze in brand. Haar broertje deels, zij helemaal. Benen, lijf, armen, hoofd, gezicht.

“Mijn vrouw en ik waren bezig ontbijt te maken, in Idlib. We hoorden geen vliegtuigen, anders waren we wel gaan schuilen. Twee van de kinderen speelden buiten. Layla en Karim. Als uit het niets hoorden we een klap, een inslag. Ik rende naar buiten en zag hen branden.”

Chemische wapens? Wie zal het zeggen. “De burens waren dood. Ik heb mijn kinderen in een watervat gedompeld. Het vuur ging maar niet uit.” Hij moet zijn dochter aan haar enkels vasthouden en steeds weer onderdompelen. Uiteindelijk doven de vlammen.

Op de Eerste Hulp peuterden artsen de kledingresten uit de verbrande huid van zijn dochter. Ze heeft een injectie gekregen om de pijn te stillen, maar ze schreeuwt het uit. Nog hoort hij haar gillen. In Idlib kunnen ze verder niets voor beide kinderen doen.

Het gezin mag van de vechtende partijen door naar een ziekenhuis in Turkije.

“Eigenlijk mocht er maar één ouder mee, maar wij hebben toestemming weten te krijgen om als gezin te gaan.” Aïsha glimlacht naar haar man. Dit is een team, dat zie je.

In Turkije worden Karim en Layla geopereerd. Maar de medici maken een blunder. Daardoor zal de huid rond Layla's ogen, neus, mond en oren huid niet meegroeien terwijl zij groeit. Ze kan niet ademen door haar neus, die is bedekt. Als vader Ibrahim haar iets wil laten zien, blijkt ze niets meer te kunnen zien. Hij schrikt zich rot. Operaties aan haar ogen verhelpen de blindheid, maar de andere problemen verergeren. Het meisje is in zichzelf gekeerd, boos, onhandelbaar.

Via facebook ontdekken Ibrahim en Aïsha dan de Amerikaanse Burnt Children Relief Foundation; een organisatie die behandeling in de VS regelt en ook overtocht en verblijf daar financiert. Ze mailen en zowaar: Aïsha mag met Layla en Karim naar Galveston, Texas. Ibrahim en de andere twee zonen moeten in Turkije blijven - de Amerikaanse autoriteiten laten geen hele gezinnen overkomen. Stel je voor: dan willen ze misschien blijven.

In Galveston ziet Layla ook een psycholoog. Die zegt: ze moet tussen de operaties door naar school, doen als alle andere kinderen. De juf en de klas heten Layla welkom. Juf geeft haar dagelijks een knuffel, klasgenootjes nemen haar op. Foto's tonen het verminkte meisje poserend als ieder meisje van die leeftijd. Hoedje op, hoofd schuin, hand in de zij, smile. "Haar mentale staat ging van onder nul naar 100", zegt Aïsha.

De professoren in Galveston maken een behandelplan tot Layla's achttiende. Het kan nog goed komen. Aïsha wil daarom asiel aanvragen in de VS. Maar ondertussen is Donald Trump aan de macht gekomen. Ze worden van het ene moment op het andere het land uitgezet. Terug naar Turkije, terug naar af. De behandeling van Layla en haar broertje stopt abrupt.

Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Ibrahim, Aïsha en hun kinderen. Dan leest u hoe het verder gaat; hoe het gezin naar Nederland reist en of daarmee de behandeling van Layla goedkomt. Let wel: de strijd van de ouders om hun meisje te helpen, is nog niet voorbij!

AGENDA

- Do. 6 dec. Taizé avondgebed in H. Cath. Kerk te Hengstdijk om 19.30 uur.
- Ma. 10 dec. Ouderlingoverleg bij s. Overduin, om 14.00 uur.
- Za. 15 dec. Om 20:00 uur: Kerstconcert door het koor "Corrente" uit Philippine.
Voor kaarten ga naar www.stichtingdekerkinklooster.nl
of via email: info@stichtingdekerkinklooster.nl
- Di. 18 dec. Kerstviering op Tragelzorg, om 14.00 uur in de Babbelaar.
- Di. 18.dec. Kring Contextueel Bijbellezen om 19.45 uur in de kerk van Hulst.
Inlichtingen bij ds. Overduin (68 33 60).
- Wo.19 dec. Kerkenraadsvergadering in het Poorthuis te Kloosterzande om 19.30 uur.
- Do. 20 dec. Kerstviering Vrouwenochtend in de Kerkenraadskamer van de kerk in Hulst. Aanvang 09.30 uur.
- Di. 8 jan. Inleverdatum kopij Kerk in het Midden bij de fam. Mulder.
(voor periode 18 jan. – 7 maart).
- Do. 17 jan. Taizé avondgebed in H. Cath. Kerk te Hengstdijk om 19.30 uur. In het kader van de gebedsweek voor de eenheid der christenen.

OPTOMETRIE ◊ OPTIEK ◊ CONTACTLENZEN
NACHTLENZEN ◊ LOW-VISION

Prada ◊ D&G ◊ Chanel ◊ Gucci ◊ Burberry
Lindberg ◊ TagHeuer



GROENEWEGEN
OPTOMETRIE

Korte Nieuwstraat 3 Hulst T 0114 31 23 27

www.groenewegenoptometrie.nl Lid A.N.V.C. & O.V.N.