

De Kerk in 't Midden

Informatieblad van en voor
de protestantse gemeente
Oosthoek te Hulst.
Verschijnt 8 maal per jaar

Jaargang 30 nr . 2 Oktober 2018

26 oktober
Informatieavond
College van
Kerkrentmeesters
over renovatie
Kerkinterieur
Hulst.
Aanvang:
19.30 uur.
(zie pag. 19)

Colofon

Redactie: Ineke Proost – ds. Pieter
Overduin - Roel en Ebrien Mulder

Redactie adres: administratie,
adreswijzigingen en kopij:
Stationsweg 76,4561 GB Hulst
tel. 0114-690688

kopij bij voorkeur per e-mail
kim@pgoosthoek.nl

Rekeningnummer Kerk in 't midden:

NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v.

Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v.

Bijdrage De Kerk in 't Midden 2018

Predikant: Janseniuslaan 70,
4561 NN Hulst. Tel. 0114-683360

ds@pjoeverduinprotgemeente.com

Scriba:

Dhr. A. Fokker, Drogendijk 2,
4588 KK Walsoorden

Tel. 06-536 423 28

scribaatoosthoek@hotmail.com

Website: www.pgoosthoek.nl

Bijdragen voor het volgende nummer dienen **uiterlijk 20 november a.s.** door
de redactie te zijn ontvangen.

Kerkdiensten

Zondag 14-10. 10.00. Hulst. Koffie na de dienst

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: Kerk in Actie: Ramp Sulawesi 2^e collecte: Kerk

Zondag 21-10. 10.00. Hof te Zandekerk

Voorganger; Ds. Overduin

1^e collecte: Roosevelthuis 2^e collecte: Kerk

Zondag 28-10. 10.00. Hulst

Voorganger; Ds. Dees, Westdorpe.

1^e collecte: NBG 2^e collecte: Kerk

Zondag 04-11. 10.00 Hof te Zandekerk

Dienst van Schrift & Tafel

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: Zending 2^e collecte: Kerk

Zondag 11-11. 10.00. Hulst. Koffie na de dienst

Voorganger: Ds. Rooze, A`werpen

1^e collecte: Prot.Sociaal Centrum Antwerpen 2^e collecte: Kerk

Zondag 18-11. 10.00. Hof te Zandekerk.

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: Dorcas (voedselhulp) 2^e collecte: Kerk

Zondag 25-11. 10.00 Hulst. Gedachtenis gestorvenen

Koffie na de dienst

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: Rouwzorg 0114 2^e collecte: Kerk

Zondag 02-12. 10.00. Hof te Zandekerk. Advent 1

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: Diaconie 2^e collecte: Kerk

Kindernevendienst 5-12 jaar:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), het doorgaan hiervan is afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersoon is Mw. Hanneke v Waterschoot tel 06 132 290 02

Kinderoppas:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersonen: Sophie Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335 E-mail: pvanvooren@zeelandnet.nl)

Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo mogelijk aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat aangeboden, als activiteit tijdens de preek.

Kerkdienst gemist: De kerkdiensten, zowel uit Hulst alsook uit Kloosterzande worden elke zondag via de website (klik aan de rubriek *Kerkdienst gemist*) uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl

Meditatie

IEDERS DIENAAR WILLEN ZIJN (Marcus 9:35) WIE WIL NU ZOIETS ??

Die vraag kwam bij me op als ik kennis nam van deze tekst op Startzondag. En als vanzelf herinnerde me ik die andere woorden van Jezus in Johannes 13:12, naar aanleiding van de voetwassing: de Heer die slavenwerk doet. En dan zijn uitdagende vraag: Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? (Johannes 13:12) En die woorden klinken na, eeuw na eeuw. Begrijpen jullie eigenlijk wel, zullen we het ooit begrijpen...

Jezus, reeds ter dood veroordeeld, nee, nog niet officieel, maar zijn lot was duidelijk toen hij na die intocht met palmtakken in de tempel schoon schip maakte en de geldwisselaars en de ambtenaren er uit zweepte. Dat werd niet gepikt en met dit optreden had hij zijn eigen doodvonnis getekend.

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb, awel, doe het dan maar eens na. Leerling zijn van die man, doe dat maar eens, hoe moet je eraan beginnen. We willen dat allemaal, maar dan toch telkens met die angstige vraag van Judas de verrader op onze lippen: Heer, ben ik het, uitgerekend ik, die echt begrijpt?. Die laatste daad van die voetwassing, daar word je op aangesproken, persoonlijk. Want die laatste daad, waar de meester het werk gaat doen van de laagste slaaf, dat gaat niet en je protesteert. Dat doet trouwens Petrus ook. Jij, Jezus, jij gedraagt je als een slaaf?

De minste **willen** zijn. Wie van u wil dat? Ik weet helemaal niet of ik de minste van alle anderen wil zijn! En nochtans, daar schijnt het precies om te gaan als je Jezus wilt begrijpen, Jezus wil volgen.

Iemand de voeten wassen, het betekent dat je de ander belangrijker vindt dan jezelf. Dat is de mentaliteit achter dat gebaar van wassen. De ander belangrijker vinden. Wilt ú dat? Snapt u dat? Maar het schijnt zo te moeten als je leerling wilt zijn van hem. Als ik u de voeten was, moeten ook jullie elkaar de voeten wassen. Als ik, Jezus de Redder, jullie belangrijker vind dan ik mezelf vind, moeten jullie dat ook doen. Zo moet je het doen. Je bent een partner voor het geluk van de ander, die je belangrijker vindt dan jezelf. De kinderen die je hebt, zijn belangrijker dan jij, de patiënt is belangrijker dan de dokter, de gelovige, maar ook de ongelovige is belangrijker dan de pastoor of de dominee, de juffrouw aan de kassa is belangrijker dan ik die klant ben. En als wij het Heilige Avondmaal vieren, dan zijn **wij** het belangrijkste voor Jezus! Begrijpen jullie echt wat ik gedaan heb? Awel, zalig zijt ge, als ge zo handelt, zegt Jezus. Het geluk druipt er dan vanaf. En gelukkig, dat kan ik soms zien bij mensen: mensen die echt van de anderen houden, niet stuurs of bitsig, maar ruimhartig, tegen iedereen.

Begrijpen we het? Zeggen we niet te rap JA, want dan mogen we onszelf wantrouwen omdat we dagelijks bewijzen dat ons egoïsme sterker is dan ons geloof-met-de-daad.

Maar zeg ook niet te rap NEE, ik begrijp niet wat Jezus bedoelt. Want vergeet niet, ieder van ons heeft genoeg zachtaardigheid, teerhartigheid, goedheid. In je hart wil je allemaal bemind worden, en je wilt de ander liefhebben, ook al lijkt dat soms moeilijk of zelf onmogelijk. (B.v. als je een kind hebt dat jou niet meer wil zien).

Begrijpen jullie wat ik gedaan heb. Och, laten we maar onzeker JA durven zeggen. Ja, Heer, we geloven en we trachten dat met de daad te doen, maar in Godsnaam, we spreken Petrus met zijn kakelende haan na, kom ons ongelooft te hulp.

Ja, Heer, we proberen, we nemen zelfs het woord van Judas in onze mond: Heer, ben ik het, nee, nu eens niet om u te verraden, maar ben ik het die u misschien vanaf nu of vanaf morgen goed begrijp?

Ds. Louis Freund

bij de diensten

Lied van de zondag:



- Zondag 14 okt. lied 992 (ovb)
- Zondag 21 okt. lied 530 of 941 of 678 (ovb)
- Zondag 28 okt. lied 182 (ovb.)
- Zondag 4 nov. lied 880 (ovb)
- Zondag 11 nov. lied 744 (ovb)
- Zondag 18 nov. lied 156 (ovb)
- Zondag 25 nov. lied 735 (ovb)

Zondag 14-10 (zie voor toelichting bij deze dienst het vorig kerkblad)

Zondag 21-10.

We lezen deze zondag uit Jesaja 29, 18-24 en uit Marcus 10 vanaf vs. 32-45. Natuurlijk weten we al langer dat profetie niet zozeer te maken heeft met het voorspellen van de toekomst, als wel met het duiden van het heden. Bij Jesaja wordt gesproken over 'op die dag' (vs. 18). Als een beslissend keerpunt in de loop van de geschiedenis, een definitieve wending ten goede. Vraag is of

Jacobus en Johannes dat ook voor ogen hadden met hun vraag om aan rechts of links van Christus in heerlijkheid te mogen zitten. We zullen zien of niet?

Zondag 28-10. Bijbelzondag

De gastpredikant, ds. Dees uit Westdorpe, zal wellicht aansluiten bij het materiaal voor deze Bijbelzondag. Deze zondag die het dichtst bij de Hervormingsdag ligt, is daar altijd geschikt voor.

De lezingen kunnen genomen zijn uit: Jesaja 59, 9-19 en Marcus 10, 46-52 over de blinde Bartimeüs.

Het NBG biedt ons mooi materiaal aan onder het thema *Met andere ogen*. Dit n.a.v. vers 52: 'Jezus zei tegen hem: "Ga heen, uw geloof heeft u gered." En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg'. De bijbel laat je met andere ogen naar de wereld kijken. Vraag is hoe opent het verhaal ons lezers de (innerlijke) ogen?

Zondag 04-11 Dienst van Schrift & Tafel

Wij lezen in deze avondmaalsdienst uit Job 19, 23-27a en uit Marcus 12, 18-27. Dit jaar biedt het oecumenisch leesrooster ook een alternatief spoor aan voor acht zondagen in het najaar. Het kan zijn dat we daar ook - af en toe - gebruik van willen maken. Dat merkt u dan zeker in de keuze van de lezing uit het boek Openbaring. In het geval van Job komt de prachtige tekst naar voren die spreekt over: 'ik weet dat mijn Verlosser leeft!'

Zondag 11-11.

We lezen deze zondag uit Leviticus 19, 1-2. 9-18 en uit Marcus 12, 28-34. Jezus op z'n 'joodst' zou je vandaag kunnen zeggen. Rabbi's in debat over de geboden en hun onderlinge orde domineren de rabbijnse literatuur. De verleiding is groot om Jezus te zien als van hetzelfde laken en pak. Maar Jezus geeft gezagsvol antwoord. Het einde van het lied is: 'En niemand durfde Hem meer iets te vragen. Vraag voor ons: wat schieten wij er mee op?'

Zondag 18-11. Dankstond gewas en arbeid

Op deze dankzondag gaan we o.a. bij de wijsheid van Salomo te rade en wel bij Spreuken 6, 1-11. Voordat we het weten gaat het over Bijbelse onderbouwing van flexibilisering. We gaan het met elkaar ontdekken in hoeverre rust en bestaanszekerheid een rol spelen als het gaat om de wijze waarop we ons werk

inrichten en verdelen. Verder lezen we Marcus 4, 26-34 over o.a. de gelijkenis van Jezus over hoe het is met het koninkrijk van God, zoals met een mens die zaad uitstrooit op de aarde... Of blijft het een geheimenis hoe de vruchten der aarde ook dit seizoen (ondanks de hitte van de zomer) tot voor kort weer te zien waren op het land en (straks) in onze winkelschappen? Reden genoeg om dankbaar te zijn!

Zondag 25-11. Dienst gedachtenis gestorvenen

Deze zondag gedenken wij de tot nu toe ons bekende namen van overledenen. Het betreft hen die in het afgelopen kerkjaar (van advent 2017 - advent 2018) als ingeschrevene van onze gemeente overleden of een beroep deden op de kerk met het oog op een uitvaart.

Wij noemen datum van overlijden en hun namen:

18 nov. 2017: mevr. Janna Levina (Anja) Karremans-Geldof, gewoonnd hebbende Drogendijk 11 te Walsoorden;

28 febr. 2018: dhr. Huib Geelhoedt, gewoonnd hebbende Truffinoweg 258, Hulst.

24 maart 2018: mevr. Laura Sophia Hakke, gewoonnd hebbende Korenmarkt 1, Hulst.

22 juni 2018: mw. Annie Catharina de Ridder -Bruinooge, gewoonnd hebbende Blaauwe Hofke 110, Hulst.

Ook ontsteken wij een gezamenlijke kaars voor degenen die ook een zekere band met onze gemeente hadden maar geen beroep deden op de kerk of daar bericht van deden.

De lezingen zijn uit Jesaja 60, 1-11 en 17-22, naast Openbaring 7, 2-4.9-17 en een gedeelte uit de gelukprijzingen volgens Mattheüs 5. Het thema luidt *Thuiskomen*. De nabestaanden van de genoemde overledenen ontvangen persoonlijk een uitnodiging om deze gedachtenisdienst bij te wonen. Zij ontvangen na afloop voor zover men dat op prijs stelt een gedachteniskruisje, een roos en een kaars. Er is een orde van dienst bij het liedboek.

Gemeenteleven

De heer De Keizer is inmiddels uit het Verpleeghuis ter Schorre ontslagen en verhuisd naar een woning in Axel. Adres is ons nog niet bekend.

Dhr. Koster (Truffinoweg 24, Hulst) heeft 1 ½ week in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig voelt hij zich weer wat beter. Ook sterkte toegewenst. En natuurlijk

zijn er ook de komende periode een aantal 80+ verjaardagen waar een bloemengroet zal worden bezorgd. Van harte gefeliciteerd.

Huwelijksjubileum

Op 17 nov. hopen dhr. en mw. Mulder-Vogelaar (Stationsweg 76, Hulst) stil te staan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. Wij wensen hen en hun gezin een gezegende huwelijksdag toe.

Het nieuwe kerkenwerkseizoen 2018/2019



Op 23 september was de Startzondag. Het was een wat aangepaste dienst waarin we in de plaats van een preek nu met elkaar in geloofsgesprek gingen. Dat laatste is ook het landelijke thema van onze kerk.

Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen: de visienota Kerk2025 roept op tot een herbezinning op de basis: ons geloof. Alles begint met het gesprek daarover. Binnen kerkmuren en daarbuiten. Dat klinkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Geloven raakt immers aan onze kern en geef die maar eens bloot.

Onze landelijke kerk - en uw kerkenraad sluit zich daar graag bij aan - wil ook graag stimuleren dat het geloofsgesprek alle kans krijgt in het leven van de kerkgemeenschappen. Maar praten over je geloof is best kwetsbaar. Je begeeft je op 'heilige grond'. Tegelijk willen we het geloof toch graag doorgeven aan de komende generaties. Vraag die meespeelt is dan: hoe geef je woorden en vorm aan de grote vragen van het leven? Dat geldt voor het gezinsleven, maar ook op school en zeker in de kerk. Spreken over God of misschien nog beter spreken mét God raakt hoe dan ook ons diepste mens-zijn.

Hoewel de opkomst zeer matig was, zo misten we een flink aantal jonge gezinnen en een aantal ouderen, toch hebben we daar in de drie gesprekskringen daar iets van mogen ervaren. Aan de hand van de drie lezingen stonden we stil bij een aantal vragen.

Na afloop van de dienst onder het koffie/thee drinken werd de gemeente geïnformeerd over een aantal activiteiten voor het komend seizoen en een aantal ontwikkelingen binnen de Classis en de eigen gemeente.

Voor mijzelf als predikant is het een bijzonder seizoen omdat het mijn laatste periode inluidt dat ik verbonden zal zijn aan onze gemeente Oosthoek. Misschien met extra elan wil ik het komende half jaar mij voor de gemeente en de mensen inzetten op verschillende terreinen. Het zou mooi zijn als er nog een aantal activiteiten goed van start kunnen gaan.

We denken hierbij aan de kring rond:

Contextueel Bijbellezen. Dat is een manier van lezen die allereerst stil staat bij onszelf, en daarna de Bijbel opent om de realiteit te toetsen aan een Bijbelverhaal. Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Waar zet het ons toe aan?

U kunt zich nog opgeven via de intekenlijst in beide kerken en ontvangt t.z.t. meer praktische informatie over het aantal bijeenkomsten, de data en de locatie. De eerstkomende bijeenkomst is op **dinsdag 16 oktober om 19.45 uur**. Locatie: Kerkenraadskamer Protestantse kerk te Hulst. Collega ds. van Houweling uit Oostburg zal ons inwijden in deze benadering.

Dan kunt u verder suggesties geven met het oog op een nieuwe gesprekskring over meer algemene thema's, die kunnen gaan over ethische, maatschappelijke of diaconale/pastorale onderwerpen. Bij voldoende aanmelding van minimaal 5 deelnemers gaan we daar zeker mee van start. Zie intekenlijst!

Ten slotte

Graag geef ik u onderstaande tekst als zegenbede door, die werd uitgesproken aan het eind van de 70-jarige jubileumviering van de Wereldraad van Kerken op 23 augustus in de Nieuwe Kerk te A'dam.

Een wenstekst waar je wel even over moet nadenken. U toegewenst door uw pastor, ds. Pieter Overduin.

Moge God ons zegenen met ongemak over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen, opdat wij ons mogen inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen om hen die lijden aan pijn, afwijzing, honger en oorlog, opdat wij onze handen uitstrekken om hen te troosten en hun pijn in vreugde doen verkeren.

En moge God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat wij het verschil kunnen maken in deze wereld, opdat wij kunnen doen wat anderen voor onmogelijk houden om gerechtigheid en liefde te brengen aan al onze kinderen en de armen. Amen.

Globaal verslag kerkenraad 13 sept 2018 in het Poorthuis.

Meditatief moment door predikant:

Ds. Overduin opent met een korte overweging over de Vredesweek en gaat voor in gebed.

Voorstel is om de diaconie collecte van 23 september te veranderen voor kerk in actie i.v.m. de najaarscampagne 'versterk de kerk in het Midden-Oosten'.

Contact opnemen met die kerken die nu of komende tijd op zoek gaan naar een nieuwe predikant en van elkaar daar lering uit trekken. Dit is ook voorgeschreven in de aangepaste kerkorde.

Actie om vanuit de gemeente PG Oosthoek alle gemeenten aan te schrijven.

Post ingekomen

Uitnodiging afscheid ds A. van der Maas van de gem. Hoek. En Startbijeenkomst van de nieuwe ring gemeenten Zeeuws Vlaanderen op 29 oktober 2018 om 19.30 uur in de kerk van Hoek; twee kerkenraadsleden hopen te gaan.

Moderamen

Overleg met het r.k. parochiebestuur Hulst.

Het idee is gerezen om als parochiebestuur en kerkenraad samen te komen. Elkaar te informeren over de uitdagingen, problemen die er zijn. Zo elkaar beter leren kennen en vinden als dat nodig is. Overleg in principe eenmaal per jaar. Wordt in november gehouden.

Thema/gespreksdienst 23 september 2018: startdienst wordt verder doorgesproken.

Taakstelling kerkenraad (voorbereidingen/planning vacatureperiode)

Op weg naar de invulling van de vacature voor predikant eind 2019 zal er een beroepingscommissie ingesteld worden. Met deze commissie zullen we het stappenplan vanuit de PKN gaan volgen. In eerste instantie zal de kerkenraad

bijeenkomen en zal er een coördinator benoemd worden. Daarna zullen gemeenteleden gevraagd worden deel te nemen aan de commissie.

Werven van nieuwe ambtsdragers/vrijwilligers:

Predikant & voorzitter zijn daar opnieuw mee begonnen.

Schuldhulpmaatje:

Mevr. C. Dekker zit in het bestuur namens onze kerk samen met Caritas (Rooms-Katholiek). Beleidsplan en financiële stukken zijn rond. Zij wil regelmatig verslag delen met de gemeente via de website en “De kerk in het midden”. Ook vanuit onze gemeente worden er mensen benaderd om vrijwillig hulpmaatje te worden.

Diaconie

CZWO: We kijken terug op een mooie start die zondag 9 september gemaakt is t.a.v. de projecten van CZWO. Het zou fijn zijn om op een later tijdstip te kunnen informeren wat er tot stand is gekomen.

Kerkrentmeesters:

Jaarrekening 2017:

Deze is nu goedgekeurd en getekend en opgestuurd.

Kerk Kloosterzande:

Er komen diverse signalen en klachten uit de gemeente:

- * De lessenaarsmicrofoon voor de lezingen werkt niet altijd goed. Ds. Overduin zal dit als secretaris van de Stichting KiK meenemen en om urgentie vragen.
- * Het ‘PKN bord’ aan de buitenzijde van de kerk is weggehaald, wat voor sommige mensen ervaren is als pijnpunt. Kerkbezoekers begrepen dit niet. Het zou helpend zijn als stichting KIK via de Kihm de gemeente informeert waarom bepaalde dingen gedaan worden.

Kerk Hulst (stand van zaken, Herenbank etc.)

In de komende 3 à 4 maanden starten de voorbereidingen voor de renovatie van kerkinterieur Hulst. CKRM gaan in overleg met oudheidkundige kring m.b.t. de Herenbank. Wanneer er geen plek gevonden kan worden voor de Herenbank is het verplaatsen van de preekstoel niet mogelijk en zullen alleen schilderwerkzaamheden gedaan worden en zal er een nieuwe vloer worden gelegd.

Het CKRM zal in de komende Kihm's schrijven over stand van zaken, ook zullen er twee infoavonden (21 oktober en in december) komen. We hopen in de laatste kerkenraad van 2018 een akkoord te geven op de renovatieplannen.

Website:

Dhr. B. van den Bos zal de website gaan bouwen en heeft vragen over de vormgeving. De communicatiecommissie zal hier bij betrokken worden.

Privacy statement en vervolgstappen:

Er komt een overleg waarbij alle betrokkenpartijen bij elkaar. Vandaaruit komen vervolgstapen.

Eindejaar dienst:

Zondag 30 december zal na afloop van de dienst koffie geschonken worden met oliebollen.

Liedboeken:

Er komen signalen dat er op sommige zondagen te weinig liedboeken zijn. Voorlopig worden er nog geen nieuwe aangeschaft, maar wordt middels publicatie in Kihm en in de afkondigingen gevraagd om vooral het eigen liedboek mee te nemen. Ook zullen de liedboeken in Kloosterzande uit de banken weggehaald worden en bij binnenkomst uitgedeeld worden.

Ouderlingen

Kerkelijke jeugdwerk:

Ouderling mw. Leenknecht gaat onderzoeken of het mogelijk is om ook in de gemeente Hulst een pioniersplek aan te vragen vanuit de PKN. Ook wordt er nog verder onderzocht hoe het beste contact met de Openbare Basisscholen kan worden vormgegeven als het gaat om de betrokkenheid van de kerk(en) met de kinderen en hun ouders op school.

Medewerker kindernevendienst:

Er is contact geweest met mw. Lieke Willemse om in onze diensten kindernevendienst te willen draaien. Ze zal dan starten in november met de eerste activiteit.

Predikant:

Pastoralia en gemeentewerk.

De predikant geeft een kort overzicht van lopende zaken. Zo ook over een Symposium 'Samen tegen eenzaamheid' in Axel op

2 oktober. Enkelen van ons gaan daar heen.

Contextueel Bijbel lezen.

Er hebben zich al een 8-tal mensen opgegeven en er kunnen er nog zeker 4 bij. Opgave in de kerken, waar ook informatie aanwezig is.

Rondvraag:

De zendingscommissie is nieuwe leden aan het werven. Enkele namen worden genoemd.

Verder wordt er gevraagd of er vanuit de gedachte 'groene kerk zijn' zonnepanelen op de kerk van Hulst geplaatst kunnen worden. Dit wordt door CKRM meegenomen in de plannen van de renovatie.

Deze keer met dank aan mw. Leenknecht voor het verslaan van deze vergadering sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering ma. 5 november 2018 in de kerkenraadskamer van Hulst (PJHJO.)

Overige berichten:

De Classis Delta leeft! Een impressie van de 2e vergadering na 1 mei 2018.

Op maandagavond 17 september 2018 kwam in de Vredeskerk te Goes de Classicale Vergadering Delta voor de tweede maal bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Tot deze datum waren er 6 classes in deze regio, nu samengebracht in één nieuwe classis.

Met 26 aanwezige leden en adviseurs was het "quotum" ruimschoots behaald. Dat is het aantal leden dat nodig is om rechtsgeldige besluiten te nemen. Er werd begonnen met een gezamenlijke maaltijd wegens de lange aanrijtijd van hen die de uithoeken van Delta vertegenwoordigen. Samen eten heeft bovendien een positief effect op de saamhorigheid - elkaar leren kennen - die bij een kerkelijke vergadering gewenst is.

Preses (voorzitter) ds. Piet de Graaf (Zierikzee) opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Handelingen 15, de vergadering van de apostelen. Hij neemt deze historische bijeenkomst, waar in gezamenlijkheid gezocht wordt naar Gods bedoelingen voor de toekomst van de Kerk, als voorbeeld voor onze kerkelijke vergadering: "Je spreekt met elkaar tot opbouw van de Gemeente van Christus. Dat is niet saai! Daar is ruimte voor de werking van de Heilige Geest. Met elkaar ben je een instrument van God".

Scriba (secretaris) Piet van den Boogaart wordt bedankt voor zijn keurige verslag van de eerste vergadering, compleet met lijst van besluiten en actiepunten. Er is ongelooflijk veel administratief werk op hem afgekomen in deze opstartfase. Dat laatste geldt ook voor de financiële commissie, waarin nog enkele nieuwe leden benoemd worden. Het Classicale College voor Behandeling Beheerszaken krijgt ook uitbreiding met de benoeming van enkele mensen uit het Zuid-Hollandse deel van de Delta.

Hierna wordt gekeken naar de verkiezingsregeling van onze nieuwe classis. Die zal uiteraard anders verlopen dan in de oude structuur. Heel kort weergegeven: Voortaan zullen er uit iedere ring (dit zijn de oude classes) vier afgevaardigden naar de classis Delta verkozen worden. Elke kerkenraad krijgt één stem per kandidaat- classis lid uit hun ring. Ieder jaar zal een deel van de classisleden aftreden. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld uitgaand van een zittingstermijn van 5 jaar. Ook zullen er enkele toegevoegde leden zijn, waaronder de classispredikant. Het Breed Moderamen (bestuur) van de classis zal het voortouw nemen bij de organisatie van de verkiezingen. Binnenkort zullen de kerkenraden worden benaderd met het verzoek om aanbevelingen voor de vacatures per 1 januari 2019.

Onze classispredikant ds. Arie van de Maas heeft geïnventariseerd hoe het staat met het opzetten van de Ringen van Gemeenten op het grondgebied van de voormalige classes. In 5 van de 6 regio's is al een goede start gemaakt. Op Walcheren is in juli al een eerste goed bezochte en interessante ontmoeting geweest, waar ook de afgevaardigden naar de classis aanwezig waren. Eén van hen zit in de stuurgroep ("Ringleiding") om de lijn naar de Classis Delta kort te kunnen houden.

Ds. van der Maas heeft en verzamelt suggesties voor het instellen van diverse werkgroepen uit de classicale vergadering. Te denken valt aan: - *Oecumene en interkerkelijke samenwerking*, - *Gebedsgroep voor kerk, werk en samenleving* - *Samenwerking gemeenten*, - *Communicatie*, - *Pionieren en nieuwe vormen van kerk-zijn*, en daarnaast zal er ook aandacht zijn en blijven voor b.v. *Kerk en Israël* en *ZWO*. Het zou mooi zijn als in de toekomst ook anderen uit de classis bij een werkgroep betrokken zullen zijn.

Elizabeth de Haan-Roelse, lid CV-Delta



Verbintenis nieuwe Classis-predikant voor de Classis Delta.

Tijdens een bijzondere kerkdienst op 30 sept. in de Gasthuiskerk te Zierikzee werd ds. Arie van der Maas (19650 verbonden in de nieuwe taak als Classispredikant voor onze nieuw gevormde Classis Delta. Ds. v.d. Maas is geboren en getogen in Oosterland op Schouwen-Duiveland en studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht.

Bijzonder is zijn opdracht omdat deze functie deel uitmaakt van het kerkproject 2025 waarbij voor de Protestantse Kerk in Nederland er voortaan 11 Classés zullen bestaan i.p.v. de 75 Classés. Dat is een groot verschil en grote verandering. Vandaar dat er ook voor gekozen is om voor elke flink grotere Classis een speciale functionaris te benoemen die werkzaam zal zijn in dit hele gebied van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Brielle. Hij zal o.a. contacten opbouwen met de Ringen van gemeenten (dat zijn zo ongeveer de toenmalige 6 Classes in dit gebied) en de kerkenraden en predikanten (ook met bijzondere opdrachten) van de ca. 170 gemeenten. Ga er maar aan staan. Maar collega van der Maas kan daarbij terugvallen op de leden van de Classes Delta (ca. 25 personen) en hij zal ook samenwerken met de voorzitter van het college van Visitatoren. Zelf heeft hij contact met de landelijke besturen, enz., enz. Al met al een brede kerkbediening om, zoals de inleidende tekst tot zijn verbintenis het zegt: *de kerkgemeenschappen te bepalen bij het hart van kerkzijn: getuigen van het evangelie, bouwen aan de geloofsgemeenschap, gestalte geven aan het diaconaat, de zending en de missionaire roeping in kerk en samenleving. Concreter wordt gezegd: in vertrouwen op de Geest de gemeenten en hun ambtsdragers inspireren tot ontmoeting en gesprek, tot het delen van vreugde en zorgen, en het zoeken naar wegen, nieuwe en vertrouwde, om kerk te zijn in deze tijd, in verlangen naar de toekomst van Gods rijk.* Al met al sluit deze doelstelling prima aan bij het project van onze landelijke kerk: terug naar de basis en zoeken naar verbondenheid. Wij hebben onze nieuwe Classispredikant veel zegen, wijsheid en vrucht toegewenst op zijn arbeid voor de gemeenten in onze Classis en de kerk in het algemeen. Het ga je goed!

Een tip: bezoek eens de vernieuwde website van Geloven in de Delta van onze nieuwe Classis Delta: www.gelovenindedelta.nl voor informatie en nieuws van en uit onze classis.

Uit de oecumene:



In een vorige uitgave vertelde ik u een en ander over het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van kerken, dat op 23 augustus plaatsvond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ook schreef ik dat er opnamen gemaakt zouden worden van deze dienst en wellicht uitgezonden via een van onze tv-kanalen. Mij is dat niet opgevallen. Wel kan ik u een link geven waar de tv-registratie gemaakt door de EO van deze gedenkwaardige viering te zien is: Helaas niet ondertiteld, maar wel goed te

volgen als u het Engels enigszins beheerst. Ga naar: www.tinyurl.com/yc7nb3z (Bron: raad van kerken.nl). U kunt ook terecht via www.raadvankerken.nl.

Waarvoor collecteren wij? (een selectie)

Rubriek waarin de bestemming van onze uitgangscollectes worden vermeld. Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening IBANnummer van de instantie vermeld.

Zondag 14-10. Noodhulp Sulawesi (Kerk in Actie)

Rek.no. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi. Of op het rek. no. van de gezamenlijke hulporganisaties: 555.

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft zeker 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160

leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd." Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!

Zondag 28-10. 10.00. Nederlands Bijbel Genootschap

Rek. no: NL 74 SNSB 0266 3808 08 o.v.v. Collecte Bijbelzondag Kenia.

Op deze bijbelzondag geven we onze gaven voor het project Kinderen in Kenia. Wereldwijd zijn er miljoenen mensen die nog geen eigen bijbel hebben. Dit jaar willen we 10.000 kinderen in Kenia een eigen bijbel geven. Van harte aanbevolen. Zie ook www.bijbelgenootschap.nl



Zondag 04-11 Zending

Rek. no. NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië.

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten.

Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksmā door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksmā

Mutaties

U bent van ons gewend dat wij hier altijd de verhuisadressen en adressen van nieuw ingekomenen plaatsen.

Echter, in verband met de nieuwe wet op de privacy mogen wij dit zonder uw toestemming niet meer doen.

Mocht u gaan verhuizen of reeds verhuisd zijn en u wilt toch uw nieuwe adres opgenomen zien in ons kerkblad, dan vragen wij u om hiervoor schriftelijk uw toestemming te geven en deze te mailen naar:

kim@pgoosthoek.nl

of te bezorgen op :

Stationsweg 76, 4561 GB Hulst

Wij begrijpen dat dit een wat omslachtige zaak is, maar door deze wet zijn wij helaas aan handen en voeten gebonden. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft!

De redactiecommissie van Kerkblad in 't Midden

Van de Kerkrentmeestertafel

Jaarrekening 2017

Onlangs heeft de kascontrole plaats gevonden en is de financiële situatie van de kerk op dit moment doorgesproken en goed bevonden. Hierbij ook vanuit ons nogmaals onze dank aan de kascommissie 2017. Het afgelopen jaar hebben we een negatief saldo ten aanzien van de baten en de lasten. Ondanks alle inspanningen is er een tekort van € 28.674 op jaarbasis.

De belangrijkste trends die we zien in onze financiën zijn op dit moment een sterke daling van de inkomsten uit Kerkbalans en collecten en op onze banktegoeden is een sterke rentedaling waar te nemen. Dit heeft tot gevolg dat we ongeveer € 6.000 minder aan inkomsten hadden in 2017 in vergelijking met 2016. Voor de verbouwing van de wc's in Kloosterzande hebben we het onderhoudsfonds kunnen inzetten om dit te financieren. Alle andere kosten zijn

nagenoeg gelijk gebleven door de inspanningen die we met zijn allen hiervoor hebben verricht.

We verwachten voor 2018 een negatief saldo. Helaas moeten we constateren dat de daling van de inkomsten uit Kerkbalans en collecten zich doorzet in 2018. We doen hierbij dan ook een dringend verzoek aan de jongere generatie binnen onze gemeente. Verder danken wij iedereen die reeds een bijdrage geleverd heeft aan de Kerkbalans 2018.

Kerk in Hulst

Naar aanleiding van de eerder gehouden informatie avond in maart 2018 zijn wij verder gegaan met uw input over de destijds getoonde plannen. Op dit moment zijn we als college weer enkele stappen verder gekomen in het proces en willen we graag uw input/ feedback over de huidige status van de plannen ontvangen.

We hebben dan ook een avond gepland en wel op **26 oktober om 19.30 uur** in de kerk te Hulst onder het genot van een hapje en een drankje.

Collectes en giften

Datum	Kerkvoogdij	Diaconie
1 juli	€ 63,60 kerk	€ 47,47 JOP
8 juli	€ 66,60 kerk	€ 93,70 Patakalas
15 juli	€ 56,55 kerk	€ 61,90 St Amecet
22 juli	€ 42,10 onderhoudsfonds	€ 49,90 Doven Pastoraat
29 juli	€ 63,10 kerk	€ 58,01 Bloemenfonds
5 aug	€ 59,00 kerk	€ 56,35 Diaconie
12 aug	€ 47,80 kerk	€ 64,20 KIA Zending
19 aug	€ 29,78 kerk	€ 38,15 Kerk en Vluchteling
26 aug	€ 68,60 restauratiefonds	€ 60,93 PDC De Herberg
2 sept	€ 54,05 kerk	€ 55,60 Missionair werk
9 sept	€ 61,90 kerk	€ 65,20 CZWO
16 sept	€ 47,30 kerk	€ 44,15 Vredeswerk
23 sept	€ 44,05 kerk	€ 51,75 Diaconie
30 sept	€ 27,20 kerk	€ 23,23 Bloemenfonds

Gift ontvangen van NN via de predikant:

€ 20 voor de kerk,

€ 10 voor de kerk,

€ 5 voor de kerk,

€ 20 voor de kerk.

Gift ontvangen van fam. Oostdijk via de predikant: € 20 voor de kerk

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Leenknecht, *Penningmeester*

ROUWZORG REGIO 0114

R O U W Z O R G

E

G

I



O 1 1 4 Steenstraat 22 4561 AS Hulst

LEZING DOOR MARINUS VAN DEN BERG.

Op uitnodiging van Rouwzorg Regio 0114 geeft Marinus v.d. Berg op 16 oktober a.s. een lezing met als thema: *Schrijf me... bel me... app me...als ik achterblijf...*

Marinus v.d. Berg is toonaangevend rouwdeskundige en bekend schrijver.

Hij schreef veel goed ontvangen boeken/gedichten over verlieservaringen en rouwzorg. Bovendien is hij een boeiend spreker die de kunst verstaat om elke lezing weer uniek op te bouwen.

De avond gaat door in de Truffinozaal van Welzorg Centrum De Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst. Aanvang 20.00 uur.

Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis, maar gelieve wel in te schrijven bij het rouwzorgteam. Hun gegevens vindt u achter in de kerk op de aankondiging van de lezing en op de folders van Rouwzorg Regio 0114.

(AANKONDIGING in de PKN kerken van de ROUWGROEPEN)

Ook dit najaar organiseert Rouwzorg Regio 0114 weer rouwgroepen.

Op maandag 5 november a.s. start een namiddaggroep en op dinsdag 6 november

een avondgroep.

Voor ouders die een kind hebben verloren is er in het voorjaar een aparte groep. Een groep bestaat uit maximaal 10 personen.

In acht sessies komen de groepen samen onder deskundige begeleiding van het rouwzorgteam.

Ieder die een partner, een kind (ook tijdens de zwangerschap), een familielid of een ander betekenisvol iemand heeft verloren, kan contact opnemen met het rouwzorgteam of met de contactpersoon.

Iedereen is welkom, ongeacht levensovertuiging en deelname is gratis.

De groepen gaan door in de pastorie, Steenstraat 22 te Hulst.

De gegevens over het rouwzorgteam en de contactpersoon vindt u op de uitnodigingen achterin de kerk of op de website.

Stichting INLIA:

Moussa uit Guinee herenigd met zijn kinderen – met steun van INLIA en Kerk in Actie

“We willen geen cadeaus, papa, alleen jou”

Moussa was een van de eerste gasten in de nieuwe bbb+ opvang van INLIA in Groningen. Moussa komt uit Guinee, een van de armste landen ter wereld en het natste land van West-Afrika. Reizigers wordt afgeraden het land te bezoeken, vanwege de grote sociale onrust en de corruptie. Moussa vluchtte er weg omdat hij zijn leven er niet zeker was, als lid van een minderheids-groepering.

In maart 2015 kwam hij in de opvang bij INLIA. Gedesillusioneerde omdat zijn asiolverzoek was afgewezen. De droom om hier een nieuw leven op te bouwen en zijn kinderen over te laten komen, leek steeds verder weg.

In het voormalige Formule 1 Hotel doodde hij de tijd met sport; het meubilair op zijn kamer werd ingezet als fitnessapparatuur. Dansen was een andere

hobby waar hij zijn energie in kwijt kon. Salsa bijvoorbeeld. Als de beste. Zie hem wiegen met die heupen. Een manier om een zakcentje bij te verdienen om zijn kinderen in Guinee cadeautjes te kunnen sturen, lag dan ook voor de hand: Mousa gaf les op een dansschool. Daar verwierf hij ook een Nederlandse vriendenclub. En geld om zoon en dochter extraatjes te sturen.

Niet lang geleden vroeg hij zijn kinderen wat ze dit keer graag wilden hebben. “We willen geen cadeaus, papa, alleen jou”, was het antwoord. Binnen een maand was Mousa’s vertrek geregeld. Al was hij nog steeds bang, hij was vastbesloten terug te keren naar zijn kinderen. En hij had ook al bedacht hoe hij daar in hun onderhoud zou voorzien. Een manier die veel te maken had met een van zijn favoriete gerechten: Mousa wil een kippenrestaurant beginnen. Desnoods in Senegal, als het leven in Guinee toch te gevaarlijk bleef.

De perspectiefmedewerkers van NLIA hielpen hem met alle voorbereidingen; samen legden ze contacten met instanties, zorgden ze ervoor dat zijn paspoort overkwam en regelden ze alles voor de reis en zijn nieuwe start daar. De gasten in de bbb+ en zijn vrienden zagen hem node vertrekken, ze gingen hem missen. Al waren ze blij voor hem dat hij weer bij zijn kinderen zou zijn en een nieuwe toekomst op ging bouwen.

Met een startkapitaal van € 1500,- voor het kippenrestaurant, beschikbaar gesteld door Kerk in Actie via het zogeheten Transithuis-project. INLIA bracht hem naar Schiphol.

En daar ging Mousa, opnieuw vol goede moed. In Guinee aangekomen werd hij bij het vliegveld opgehaald door Diallo, een oude bekende van Mousa. Uit Groningen wel te verstaan! Ze kennen elkaar van de bbb+. Diallo is ook met hulp van INLIA teruggekeerd en taxichauffeur geworden in Guinee. Hij bracht Mousa naar huis, waar zijn zoon en dochter dolblij waren herenigd te zijn.

Hoe het verder zal gaan? Dat weten we natuurlijk niet. Maar we houden contact. En wie weet eten we ooit in een kippenrestaurant in Guinee een heerlijke kippenpoot met Diallo, Mousa, de kinderen en andere oude en nieuwe bekenden.

AGENDA

- Do/vr.11-12 okt. Afwezigheid predikant i.v.m. cursusdagen prov. visitatie nieuwe stijl.
- Di. 16 okt. 1^e bijeenkomst Contextueel Bijbellezen Prot. kerk Hulst, om 19.45 uur, opgave vooraf.
- Di. 16 okt. Lezing pastor Marinus v.d.Berg Blaauwe Hoeve (Truffinozaal) uitgaande van Rouwzorg 0114. 't Liefst vooraf inschrijven bij kvdwiele@zeelandnet.nl
- Do. 18 -31 okt. Afwezigheid predikant. Voor pastorale zorg kunt u terecht bij voorz. kerkenraad.
- Vr. 26 okt. Informatieavond College van Kerkrentmeesters over renovatie Kerkinterieur Hulst. Aanvang 19.30 uur.
- Zo. 28 okt. Lezing door Chris de Stoop in de Hof te Zandekerk 14.30 uur. Voor reservering ga naar www.kerkinklooster.nl
- Ma. 5 nov. Kerkenraadsvergadering in PKN Hulst, aanvang 19.30 uur.
- Wo. 14 nov. Avondmaalsviering in kleine kring (Blaauwe Hoeve) aanvang 15.00 uur.
Deelnemers ontvangen een uitnodiging, ook anderen kunnen aansluiten. Graag even vooraf doorgeven aan ds. Overduin (683360).
- Di. 20 nov. Inleveren kopij Kerk in het Midden (periode 29 nov-18 jan 2019) bij fam. Mulder (kim@pgoosthoek.nl)
- Zo. 25 nov.: Optreden door Broeder Dieleman in de Hof te Zandekerk, aanvang 14:30 uur
Voor reservering ga naar www.kerkinklooster.nl

OPTOMETRIE ◊ OPTIEK ◊ CONTACTLENZEN
NACHTLENZEN ◊ LOW-VISION

Prada ◊ D&G ◊ Chanel ◊ Gucci ◊ Burberry
Lindberg ◊ TagHeuer



◊
GR◊ENEWEGEN
C
◊
OPTOMETRIE

Korte Nieuwstraat 3 Hulst T 0114 31 23 27

www.groenewegenoptometrie.nl Lid A.N.V.C. & O.V.N.