

# De Kerk in 't Midden



Informatieblad van en voor  
de protestantse gemeente  
Oosthoek te Hulst.  
Verschijnt 8 maal per jaar

---

Jaargang 29 nr . 8 juli 2018

---

## Colofon

**Redactie:** Ineke Proost – ds. Pieter  
Overduin - Roel en Ebrien Mulder

**Redactie adres:** administratie,  
adreswijzigingen en kopij:  
Stationsweg 76,4561 GB Hulst  
tel. 0114-690688

kopij bij voorkeur per e-mail  
kim@pgoosthoek.nl

Rekeningnummer Kerk in 't midden:

NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v.

Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v.

Bijdrage De Kerk in 't Midden 2016

**Predikant:** Janseniuslaan 70,  
4561 NN Hulst. Tel. 0114-683360

[ds@pjoeverduinprotgemeente.com](mailto:ds@pjoeverduinprotgemeente.com)

**Scriba:**

Dhr. A. Fokker, Drogendijk 2,  
4588 KK Walsoorden

Tel. 06-536 423 28

scribaatoosthoek@hotmail.com

**Website:** [www.pgoosthoek.nl](http://www.pgoosthoek.nl)

*Om voor elkaar te  
zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet  
gezien wordt, niet  
gehoord,  
en op te vangen wie  
zijn thuis verloor,  
halleluja.*

*(Liedboek 2013)*

---

Bijdragen voor het volgende nummer dienen **uiterlijk 21 augustus a.s.** door de redactie te zijn ontvangen.

## **Kerkdiensten**

### **Zondag 08-07. 10.00. Hulst.**

Voorganger: Ds. v Manen, Breskens

1<sup>e</sup> collecte: Patakalas

2<sup>e</sup> collecte; Kerk

### **Zondag 15-07. 10.00. Kloosterzande.**

Voorganger: Ds. Overduin

1<sup>e</sup> collecte: St Amecet

2<sup>e</sup> collecte: Kerk

### **Zondag 22-07. 10.00 Hulst. Koffie na de dienst.**

Voorganger: Ds. Overduin

1<sup>e</sup> collecte: Dovenpastoraat

2<sup>e</sup> collecte: onderhoudsfonds

### **Zondag 29-07. 10.00. Kloosterzande.**

Voorganger: Ds. Overduin

1<sup>e</sup> collecte: Bloemenfonds

2<sup>e</sup> collecte: Kerk

### **Zondag 05-08. 10.00 Hulst.**

Voorganger: Ds. Werner, Ede

1<sup>e</sup> collecte: Diaconie

2<sup>e</sup> collecte: Kerk

### **Zondag 12-08. Kloosterzande. Koffie na de dienst**

Voorganger: Ds. Overduin

1<sup>e</sup> collecte: KIA Zending

2<sup>e</sup> collecte: Kerk

### **Zondag 19-08. 10.00. Hulst.**

Voorganger: Ds. Overduin

1<sup>e</sup> collecte: Kerk & Vluchteling.

2<sup>e</sup> collecte: Kerk

### **Zondag 26-08. 10.00. Kloosterzande**

Voorganger: Ds. vd Weerd, Geertruidenberg

1<sup>e</sup> collecte: PDC de Herberg

2<sup>e</sup> collecte: Restauratiefonds

### **Zondag 02-09. 10.00 Hulst. Koffie na de dienst .**

Voorganger:: Ds. Dees, Westdorpe.

1<sup>e</sup> collecte: Missionair werk.

2<sup>e</sup> collecte: Kerk

Kindernevendienst 5-12 jaar:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), het doorgaan hiervan is afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersoon is Mw. Hanneke v Waterschoot tel 06 132 290 02

Kinderoppas:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersonen: Sophie Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335 E-mail: pvanvooren@zeelandnet.nl)

Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo mogelijk aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat aangeboden, als activiteit tijdens de preek.

**Kerkdienst gemist:** De kerkdiensten, zowel uit Hulst alsook uit Kloosterzande worden elke zondag via de website (klik aan de rubriek *Kerkdienst gemist*) uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren. Ga naar [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Liedmeditatie over Lied 973: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor...**

De berichten uit het nieuws over de vluchtelingen/migratie problematiek geven de indruk dat de rijke westerse wereld wanhopig is als het gaat om het indammen van migratie van zuid naar noord. Zowel in Amerika alsook in Europa lijkt haat, nijd en angst het migratiebeleid te beheersen, zo commentarieerde dagblad Trouw op 21 juni het actuele nieuws. Zie hier één van de grootste problemen van onze tijd.

Naast de wanhoop die het te weeg kan brengen zijn er ook de positieve signalen dat mensen zich blijven inspannen voor deze kwetsbare groep mensen. Maar hoe houdt je het vol?

Mijn oog viel toen op een bijzonder krachtig lied uit Liedboek 2013 met de beginwoorden in couplet 1 :

*Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  
en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,*

Een r.-k. zuster uit een klooster in Minnesota, Delores Dufner, schreef dit lied in 1999. Het lied werd ook gezongen bij de oecumenische opening van het Reformatiejaar in 2016 in het Zweedse Lund, waar paus Franciscus bij aanwezig was. De beginregel luidt in het Engels: *To be presence is our mission here*. Daar gaat dit lied in een bijzondere vertaling van Gert Landman over: de roeping van de kerk is Gods aanwezigheid te ervaren en te laten ervaren in het diaconaal handelen. Het is de theologie van Gods presentie die hier wordt verwoord. En dan vervolgt het lied met:

*om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet:  
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,*

*om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  
om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,*

In deze vervolgcoupletten geeft de vertaler meer ruimte aan de beschrijving van die presentie: *oog en oor te zijn om te zien wie niet gezien wordt*, (vers 1); hand en voet om te helpen wie geen helper heeft (vers 2); hart en mond om op te komen voor wie verstomd is (vers 3). Zo worden wij al doende het gezicht van Christus (vers 4). Ja dit slotvers is een uitnodiging: *'roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn, in tekenen van gerechtigheid en vrede, in brood en wijn, uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn. Halleluja!*

De gedachte dat omgezien moet worden naar de armen en weerlozen, naar weduwen en wezen wordt in de Bijbel talrijke keren verwoord, onder andere in Psalm 10, 72, 82, 146; Jesaja 58,6-7; Jeremia 5,27-29; 7,5-11 en Maleachi 3,5. Of een tekst als Jes. 16,3: “Verberg de verdrevenen. Verraad de vluchtelingen niet”. Wat dan te denken over een wet in het Hongaarse parlement dat strafbaar maakt de geboden hulp aan vluchtelingen!? Onvoorstelbaar, maar waar. En dan te bedenken dat in Mattheüs 25,31-46 de diaconale taak van mensen wordt verbonden met Christus' aanwezigheid in de wereld.

De tekst van het lied is één doorlopende zin; om het verband te begrijpen moeten alle strofen gezongen worden. Het lied heeft een prachtige doorgaande melodie gekregen van de Ierse componist Charles Villiers Stanford (1852-1924), die hij ook schreef voor de Engelse tekst van het lied 'Voor alle heiligen in de heerlijkheid (LB 727). Dat verklaart dat elke strofe met een 'halleluja' eindigt. Op het eerste gezicht voor ons misschien minder passend bij de inhoud van de coupletten. Maar is ons diaconaal handelen (Christus in woord en daad en leefstijl vertegenwoordigen) niet een vorm van lof aan God (worship)? De lof aan God bestaat immers niet alleen uit woorden, maar ook uit daden, namelijk werken van barmhartigheid (zie ook de aangrijpende tekst van lied 1007).

Ons gebed is dan ook dat de wereld en haar leiders werkelijk compassie zullen opbrengen met het lot van zovele vluchtelingen en ontheemden in onze tijd. Dat hulporganisaties en kerken en gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om *liefde, hoop en geloof* handen en voeten te geven voor hen die geen stem hebben door wat hen overkomen is. Opdat ook voor hen in het rijke westen of uiteindelijk weer in het land van herkomst Gods zonneschijn over hen zal opgaan. Heer ontferm U over hen...

Ds. Pieter Overduin.

# bij de diensten



Zoals u ziet zijn achter liederen waarin een gastpredikant of ikzelf voorga meestal een voorbehoud geplaatst of een alternatief lied van de zondag genoemd. Vooraf is nl. niet altijd bekend of de gastpredikant zich aan het leesrooster zal houden.

*Wij zingen vooraf:*

Zoals u ziet zijn achter liederen waarin een gastpredikant of ikzelf voorga meestal een voorbehoud geplaatst of een alternatief Lied van de zondag genoemd.

Vooraf is nl. niet altijd bekend of de gastpredikant zich aan het leesrooster zal houden. De liederen zijn doorgaans gekozen bij de lezing van die bepaalde zondag. Toch lijkt het ons voor u praktisch om van te voren op de hoogte te zijn van een mogelijk lied van de zondag. In sommige gevallen wordt deze vooraf kort geoefend, soms kan dit achterwege blijven.

Zondag 1 juli: Gezongen Tafelgebed lied 403d (alleen refrein)

Zondag 8 juli: Lied 609 (ovb)

Zondag 15 juli: Lied 673 of 973

Zondag 22 juli: Lied 995

Zondag 29 juli: Lied 933 of 352

Zondag 5 aug: Lied 906 (ovb)

Zondag 12 aug. Lied 387 (ovb)

Zondag 19 aug. Lied 533 (ovb) of 534

Zondag 26 aug. Lied 995 (ovb)

Zondag 2 sept. Lied 1016 (ovb)

### **Toelichting bij de lezingen:**

#### **Zondag 15-07.**

Deze zondag lezen we krachtige woorden uit o.a. Jesaja 52, 1-6. Je zult maar balling in Babylon zijn. Gisteren balling, vandaag balling en morgen natuurlijk ook. Wie kijkt naar je om? Toekomst bestaat niet. Alleen herhaling van hetzelfde. En dan breekt de profeet in: wakker worden, wakker worden! Alsof je niets anders aan je hoofd hebt. Trek aan wat je kracht is, Sion, je prachtgewaden, Jeruzalem, de heilige stad! Ja dan ben je dus blijkbaar niet meer alleen 'maar een mens'. Bij Marcus 6b-13 lezen we waartoe de leerlingen worden geroepen, met goed nieuws bij zich voor wie er 't hardst aan toe zijn.

#### **Zondag 22-07.**

Deze zondag leggen we ons oor te luisteren bij die andere grote profeet Jeremia. Geen van de andere profeten is zo duidelijk met zijn hele ziel en zaligheid aanwezig in de woorden die hij spreekt. Hij treedt op in Jeruzalem ongeveer een eeuw na Jesaja rond 600 v. Chr.

Marcus bepaalt ons bij het teken van de broden. Vers 31 (Marcus 6) biedt een mogelijkheid om ons af te vragen wat vacare (waar ons woord vakantie van is

afgeleid) betekent, we lezen nl. “Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga nu maar naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten’. Ach wie is er af en toe ook niet toe aan een periode van afstand nemen, je leeg maken voor nieuwe inspiratie?

### **Zondag 29-07.**

Deze zondag in de zomer vraagt Jesaja 63, 7-14 en Marcus 6, 45-52 onze aandacht. Jesaja vraagt zich met zijn volk af waar hun beschermer is en Marcus brengt ons opnieuw (na het gebeuren in hoofdstuk 4) op het meer van Galilea. De tekst uit Jes. 63, 9: ‘In al hun nood was ook hijzelf in nood’ zien we opnieuw gebeuren in de wijze waarop Christus zijn leerlingen in nood te hulp snelt en zegt: Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ Ik denk dat we lied 352 mooi als uitgangspunt kunnen nemen voor het onderdeel liedmeditatie.

### **Zondag 12-08.**

Als centrale lezingen overdenken we 2 Koningen 4, 8-18 en Marcus 7, 24-30. Een plek om je terug te trekken, dat is wat de vrouw uit Sunum Elisa biedt en waarnaar Jezus op zoek gaat in Marcus 7. Zo wordt een huis de locatie waar de verhalen over de profeet en Jezus zich verder ontwikkelen. We kunnen daarbij ook een wijze les ontvangen uit de wijze waarop Jezus zich laat overtuigen door deze vrouw uit den vreemde. Iets waar wij ook regelmatig tegenaan lopen als het gaat om vooroordelen t.a.v. wat ons als vreemd en anders voorkomt. Maar het kan zo anders.

### **Zondag 19-08.**

Jesaja neemt ons weer helemaal mee in zijn visioen over bevrijding en terugkeer. Na het oordeel dat heeft geklonken wil hij als eerste Jesajaprofeet toch met dit krachtige woord van bevrijding besluiten: heil voor de zijnen, voor de verlost en vrijgekochten, voor de reinen van hart, voor degenen die gaan op de weg van de Tora. Het evangelie laat ons zien hoe existentieel bevrijding voor een mens kan werken, hoe de doofstomme man (gevangen in zichzelf) de woorden van Christus hoort spreken: Effata!, Ga open! De man is eindelijk bevrijdt tot een sociaal leven, tot communicatie met zijn omgeving.

Gemeenteleven

In Memoriam:

Op 22 juni is overleden Anna Catharina de Ridder-Bruinooge.

Zij overleed toch nog onverwacht op de leeftijd van 84 jaar en was sedert 11 jaar, komend uit Koewacht, woonachtig in de Blaauwe Hoeve (Truffinoweg 110). Mede doordat zij eerst onder de protestantse gemeente Axel viel is zij ook al die jaren daarna bij genoemde gemeente ingeschreven gebleven. Zo werd zij regelmatig vanuit beide gemeenten bezocht. De familie heeft op ondergetekende beroep gedaan om de uitvaartdienst te leiden, en deze vond plaats op 29 juni in het uitvaartcentrum van haar zoon de Ridder, gelegen aan de Spoorweg 4 in Hulst. De begrafenis vond in besloten familiekring plaats te Schoondijke.

Boven aan de rouwkaart werd de tekst uit Spreuken 31, 10 afgedrukt die haar bijzonder mooi typeert:

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer waard dan edelstenen. We hebben haar ook leren kennen als een sympathieke christenvrouw die voluit belangstelling had voor haar gezin en de grote schare van kinderen en kleinkinderen. Na het overlijden van haar man in 1994 bleef zij nog enige tijd op Koewacht wonen maar t.g.v. gezondheidsproblemen verhuisde zij noodgedwongen naar de Blaauwe Hoeve. Ondanks haar handicap ging ze toch wat vooruit en stelde zich steeds meer open voor de mensen om haar heen. Zij voelde zich daardoor meer en meer thuis op de Blaauwe Hoeve. Ging veelvuldig deel uitmaken van de activiteiten en genoot daar ook volop van. Met haar elektrische rolstoel kon ze goed uit de voeten. Zo hebben ook wij haar leren kennen als een sympathieke, dankbare en moedige vrouw die goed over de dingen nadacht en daar met je over wilde spreken. Haar geloof in God was ondanks de tegenslagen die zij heeft moeten doormaken bijzonder sterk. De kinderen en kleinkinderen zijn haar dankbaar voor wat zij als de mater familias voor hen heeft betekend.

Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen en naaste familie. Zo gedenken wij in dankbaarheid het leven van Annie de Ridder-Bruinooge.

#### Pastoralia.

Dhr. W. de Keizer is na een ongelukkige val in zijn huis sedert 11 juni opgenomen in het AZ ziekenhuis te Gent. Via zijn naaste familie worden wij op de hoogte gehouden wanneer hij naar een van onze verpleeghuizen in de omgeving zal worden overgebracht. Wij wensen hem en zijn naaste familie in deze verdrietige omstandigheden - kort nadat zijn vrouw werd opgenomen in de Vurssche - alle sterkte toe.

Er zijn ons op dit moment geen nadere berichten bekend.



## **Overige berichten:**

### **Afscheid van kerkelijk werker mevrouw Truus Rijke**

Op zondag 1 juli zal om 15.00 uur een afscheidsdienst worden gehouden t.g.v. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van collega kerkelijk werker mevrouw Truus Rijke uit Terneuzen.

Zij is vele jaren actief geweest in o.a. het seniorenpastoraat van de Protestantse gemeente De Ontmoeting in Terneuzen. Zij maakte vanuit haar functie ook regelmatig deel uit van de werkgemeenschap van predikanten. Met haar inspirerende inbreng zullen we haar zeker in de steeds slinkende samenstelling van onze werkgemeenschap gaan missen. Dat het haar in de nieuwe fase van haar leven goed mag gaan.

### **Een felicitatie aan het adres van de toekomstige Classispredikant voor Classis Delta.**

Ons bereikte eerst via een persoonlijk bericht en een bijgevoegd persbericht van het feit dat collega ds. Arie van der Maas uit Wemeldinge en o.a. verbonden aan de Protestantse gemeente Hoek m.i.v. 1 september wordt benoemd tot classispredikant van de onlangs nieuw gevormde Classis Delta.

Wij willen hem van harte feliciteren met deze bijzondere benoeming. De afgelopen jaren hebben we hem leren kennen als een betrokken collega binnen de werkgemeenschap van predikanten en als voorzitter van de voormalige Classis Zeeuws-Vlaanderen. Hij krijgt straks als ondersteunend predikant voor de 160 kerkelijke gemeenten best een groot gebied onder zijn hoede, waarbij hij samen met andere leden van het breed moderamen aanspreekpunt en 'gezicht van de kerk in de regio' zal zijn. We zijn blij dat hij de band ook met onze gemeente in deze nieuwe hoedanigheid op gezette tijden zal onderhouden. Op zondag 26 augustus zal ds. Van der Maas afscheid nemen van de gemeente Hoek en daarna van de gemeenten Driewegen-Ellewoutsdijk en Ovezande. We wensen hem alle wijsheid en liefde toe voor de kerk die hij mag dienen.

### **Ten slotte:**

Ook wil ik u laten weten dat het bestuur van Stichting de Kerk in Klooster mij heeft gevraagd om als secretaris toe te treden tot dit bestuur. Deze functie kwam vacant omdat onze voorzitter van de kerkenraad mw. Helge van Drongelen, zich helaas

genoodzaakt zag om deze functie binnen de KiK los te laten. Het auto-ongeluk eerder dit jaar is daar debet aan.

Voor mij is het een vertrouwd plekje omdat ik in de beginjaren van de Stichting ook deze taak heb behartigd. Ik had al eens aan de mensen van KiK laten weten dat ik best na mijn (vervroegd) emeritaat hier mijn steentje aan zou willen bijdragen, maar nu komt het toch al eerder op mijn pad.

Voor mij is de uitdaging minstens zo groot als in de beginjaren om de doelstelling van de Stichting KiK verder inhoud te geven. Het valt gelukkig goed te combineren naast mijn huidige predikantstaak. Het kerkje is mij altijd lief gebleven, ik ben gelukkig niet de enige en zie uit naar een goede samenwerking met de overige bestuursleden en de daarbij betrokken groep van vrijwilligers. Opdat de Hof te Zandkerk nog meer uit de verf mag komen en kerk voor velen mag zijn en blijven.

Graag eindig ik met een korte liedtekst dat pracht is om zomaar onderweg ergens te zingen, een danklied naar een evangeliewoord, voor al wat leeft:

Lied 981 a

*Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
Wij danken U voor al wat leeft.*

Misschien maakt het ons nog voorzichtiger in de omgang met de schepping. Goede zomer, hier of elders toegewenst. Ds. Pieter Overduin.

### **Uit de kerkenraadsvergadering van 23 mei j.l. (enkele hoofdzaken)**

Vanuit *de Classis* is het idee gekomen om in de persoon van dhr. J. de Koster, (voormalig gemeenteadviseur) een onderzoek te laten doen in alle Protestantse gemeenten van Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat over zaken betreffende de mogelijke intensivering van samenwerking tussen gemeenten. Daartoe zullen gesprekken worden gevoerd met zowel de kerkenraden alsook de predikanten.

*Preekrooster 2019 (tussenstand)*. Met het oog op de komende vacature (01-04-2019) wordt nog koortsachtig gezocht naar de laatste invulling van de zondagen. Ds. Overduin en mw. De Schepper zijn hiermee bezig. Nu staan er nog een 11-tal zondagen open.

*Gemeente-ontmoetingsavond voor vrijwilligers en leden is in voorbereiding.*

Via het kerkblad, de mededelingen en per email wordt men zoveel mogelijk uitgenodigd. Op 29-06-2018 om 17.30 uur te Hulst. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

*Voorlopig verslag gezamenlijk moderamen in Axel (22-05-2018)*

Goede bijeenkomst volgens mw. Van Drongelen.

Dhr. Fokker en mw. Van Drongelen worden betrokken bij voorbereiding van de Hemelvaartdienst volgend jaar. Het onderwerp Liturgie is inhoudelijk besproken n.a.v. de nota van dhr. Marcel Barnard (tot Gods eer). Er is geen duidelijke conclusie uitgekomen, maar belangrijk is hoe de boodschap naar buiten toe gaat. Liturgie moet verbindend zijn en niet losgekoppeld worden van het leven van alledag. Wel moet het begrijpelijk zijn voor de jongeren en alles zo vertalen dat het bij de jongeren goed overkomt.

*Voorstel(len) themadienst/ Startzondag*

Themadienst houden en na de dienst in groepjes verdelen en verder op het thema ingaan. De dienst moet aangepast worden aan het thema. Het begint al tijdens de dienst. Het idee is daar maar moet in zijn geheel nog uitgewerkt worden door het moderamen.

De wet op de nieuwe privacy regeling komt ter sprake. Is best een vrij ingewikkelde materie, maar alle aandachtspunten die genoemd zijn door het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad zullen leiden tot een opgestelde verklaring die ook voor derden ter inzage zal worden gelegd en op de website gepubliceerd.

Mw. Van Drongelen deelt mee om medische redenen t.g.v. auto-accident te stoppen met haar bestuurstaken binnen Stichting *de Kerk in Klooster*. Ds. Overduin is inmiddels gevraagd om haar op te volgen als secretaris binnen de Stichting KiK. Hij heeft daar in toegestemd.

De buitenkant (zuiddeel van het dak en het torentje) wordt dit jaar nog niet gerenoveerd i.v.m. de nog niet verstrekte subsidie.

*Postbus bij de kerk in Hulst*

De postbus bij Primera wordt binnen een jaar opgeheven. Een nieuwe postbus bij de kerk zal geplaatst worden. De bedoeling is om een hele *nieuwe website* op te

zetten Dit zal echter nog even duren, vandaar de poging om toch de oude website nog tijdelijk in de lucht te krijgen gedurende de zomermaanden.

### Contextuele Bijbelleesgroep

Inmiddels hebben zich 4 mensen opgegeven voor de groep contextueel bijbellezen vanaf het najaar. Een en ander wordt door ds. Overduin in samenwerking met Sarina de Schepper voorbereid, wellicht in samenwerking met buurgemeenten.

### Classis

Er volgt een kort mondeling verslag van de laatste vergadering oude Classis ZV. Mw. ds. Karin v.d. Broeke was in ons midden nadat zij van de synode afscheid heeft genomen nadat zij 5 jaar als preses heeft gefunctioneerd.

Ds. Arie van der Maas leidt deze bijzondere vergadering en zo nemen de aanwezigen afscheid van het oude classissysteem. Per 1 mei is nl. de Classis Delta in werking getreden. Daarmee komt ook de Ring van gemeenten in zicht en zal vanaf het nieuwe seizoen door 2 kerkenraad in Zeeuws-Vlaanderen het initiatief worden genomen om nader tot elkaar te komen door regelmatige ontmoetingen te organiseren aan de hand van een bepaald thema.

Over de ervaringen met (beproeving van) het nieuwe Liedboek wordt al een eerste inventarisatie gedaan en een en ander afgesproken i.v.m. het beoogde gemeentegesprek op *17 juni*. Later zult u daar meer over horen. Zie elders in dit kerkblad. Opgemaakt door assessor Pieter Overduin.

### **Eerste gesprek over het nieuwe Liedboek.**

Voor hen die op zondag 17 juni niet bij het gemeentegesprek over het nieuwe liedboek konden zijn, liggen er nog de gebruikte documenten op de leestafels in beide kerken. Dit zijn de voorlopige antwoorden op de enquêtevragen van de synode. In de kerkenraad van 12 juli a.s. zal er een tussenrapportage worden opgemaakt en worden bezien wat de definitieve antwoorden zullen worden. Ook worden de suggesties besproken die uit uw midden naar voren zijn gebracht over de 4 laatst gestelde vragen. U kunt zeker nog voor die kerkenraad uw reacties doorgeven aan de scriba of predikant. 't Liefst per email voor 12 juli, dan kunnen we dit nog meenemen in onze reacties op de enquête.

De Bijbel mee op vakantie

Dagelijks een stukje bijbellezen tijdens de zomervakantie? Stop dan het gratis NBG-vakantie leesrooster in je reiskoffer. Het boekje geeft twee weken lang dagelijkse inspiratie uit het boek Filippenzen. Voor kinderen is er een zomerpakket van Bijbel Basics.

‘De vakantie is bij uitstek de periode om los te komen van je dagelijkse beslommeringen. Daarom kozen we voor dit rooster Paulus’ brief aan de Filippenzen’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Het kopje boven die brief had kunnen zijn “Vreugde, vreugde, louter vreugde” – net als dat bekende lied op een melodie van Beethoven. En dat terwijl Paulus geen vakantie had, maar gevangen zat. Waar hij dan toch die blijdschap vandaan haalde, onthult hij in deze brief.’



#### Bijbel Basics zomerpakket

Voor kinderen stelt het NBG een Bijbel Basics zomerpakket beschikbaar. Bijbel Basics is de digitale kindernevendienstmethode die kinderen van 4-12 jaar laat kennismaken met 200 Bijbelverhalen. In veel kerken zitten de kinderen in vakantietijd in de ‘gewone’ kerkdienst. Met dit zomerpakket kunnen

ze dan toch aan de slag met de Bijbel. Het pakket is gratis te downloaden en bevat een Bijbelverhaal, vragen om over na te denken en een doe-opdracht, bijvoorbeeld een in te kleuren memoryspel.

*Het leesrooster is verkrijgbaar bij de NBG-vrijwilligers en via:*

[debijbel.nl/vakantieboekje](http://debijbel.nl/vakantieboekje).

*Het komt ook digitaal beschikbaar via:* [debijbel.nl](http://debijbel.nl)

*Het Bijbel Basics zomerpakket is te downloaden door in te loggen op:*

[debijbel.nl/bijbelbasics](http://debijbel.nl/bijbelbasics)

## **Waarvoor collecteren wij? (een selectie)**

*Rubriek waarin de bestemming van onze uitgangscollectes worden vermeld. Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening IBAN-nummer van de instantie vermeld.*

### **Zondag 08-07.**

1<sup>e</sup> collecte: Patakalas (zie toelichting in voorgaand kerkblad)

### **Zondag 15-07.**

1<sup>e</sup> collecte: St Amecet (zie folders in de kerken)

### **Zondag 12-08.**

1<sup>e</sup> collecte: **KIA Zomerzending: Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen**

*Bankrek. no. IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie ovv: Collecte zomerzending*

In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte en onwetendheid thuis gehouden, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme (in Douala, Kameroen) partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking onderwijs en gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoorbeeld naaien, hout- en rietbewerking en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen blijven slapen.

Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.

Met de opbrengst steunt Kerk in Actie wereldwijd zendingsprojecten zoals de school Fedeme in Kameroen. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending. *Meer informatie: [www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen](http://www.kerkinactie.nl/vakschoolkameroen)*

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank.

### **Zondag 19-08.**

1<sup>e</sup> collecte: voor de Stichting Kerk & Vluchteling (Zeeuws-Vlaanderen).

Beste mensen, de Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar uitbreiding van het bestuur. Het bestuur houdt zich vooral bezig met praktische zaken die de belangen van vluchtelingen dienen. Het bestuur zou je daarom ook

een werkgroep kunnen noemen, die allerlei activiteiten wil opzetten en aanbieden in Zeeuws-Vlaanderen ten dienste aan vluchtelingen.

In de loop van de jaren zijn we enkele vrijwilligers kwijt geraakt, zodat personele uitbreiding zeer noodzakelijk is. Omdat Kerk en Vluchteling door heel Zeeuws-Vlaanderen actief wil zijn is het gewenst dat de vrijwilligers ook uit verschillende delen van Zeeuws-Vlaanderen komen. Met name de vertegenwoordiging uit de gemeente Sluis en de gemeente Hulst biedt veel ruimte voor verbetering. Maar ook mensen uit de gemeente Terneuzen blijven van harte welkom natuurlijk. Ook beroepskrachten zijn van harte welkom: pastores, dominees en predikanten. Wilt u meer weten over Kerk en Vluchteling? Kijk op onze website: [www.stichtingkenv.nl](http://www.stichtingkenv.nl)

Of kijk op Facebook: <https://www.facebook.com/KerkenVluchteling>

Of bel: 0115-616006.

Of mail: [niekvanwaterschoot@eparochie.nl](mailto:niekvanwaterschoot@eparochie.nl)

### **Zondag 02-09: Steun de pioniersplekken in Nederland**

1<sup>e</sup> collecte: Missionair werk

NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk

Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben.

Zoals bv. het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelijk geloof richt op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam, ziel en geest.

Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

### **Gedicht**



Wat gisteren was is nu voorbij.  
Morgen is onbekend  
Vandaag vraagt Jezus jou en mij,  
Toon dat je christen bent.

Getuig van Hem in woord en daad,  
Zolang de zon blijft schijnen.  
Nog is het daarvoor niet te laat.  
Straks zal de dag verdwijnen.

Vandaag heb je nog steeds de "tijd",  
Dus stel niet uit tot morgen.  
Redt uw ziel voor de eeuwigheid  
Vergeet de kleine zorgen.

Want alle dingen gaan voorbij,  
Zo ook zorgen en verdriet.  
Maar de eeuwigheid aan Jezus' zij,  
Duurt voort en vindt zijn einde niet!



**Collectes en giften**



<b>Datum</b>	<b>Kerkvoogdij</b>		<b>Diaconie</b>	
27 mei	€ 28,45	kerk	€ 29,80	Bloemen
3 juni	€ 48,40	kerk	€ 63,50	Voedselbank
10 juni	€ 46,55	kerk	€ 55,19	CZWO
17 juni	€ 61,05	kerk	€ 70,50	Binnenlands Diaconaat
24 juni	€ 48,80	kerk	€ 54,05	Diaconie

Gift ontvangen van NN via de predikant:

€ 20 voor de kerk

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage

Met vriendelijke groet,

**Jeroen Leenknecht, penningmeester**

### **Mutaties**

Dhr. J.J. de Smit (86462) is verhuisd van Dahliastraat 19, 4537RM TERNEUZEN naar Beestenmarkt 20 B, 4561AM HULST.

Mevr. L.A. Maaijen - Paans is verhuisd van Pastoor Versterplein 1 K 201, 4587 CW KLOOSTERZANDE naar Pastoor Versterplein 221, 4587 CW KLOOSTERZANDE.

Mevr. M.N.F. Stokhof is verhuisd van Verkuijl Quakkelaarstr 154 a, 4381TS VLISSINGEN naar Houtenkwartier 8, 4561AA HULST.

Mevr. A.S.E. Scheele - Dierx is verhuisd van Dullaertstraat 37, 4561 KA HULST naar Korte Bellingstraat 3, 4561 EG HULST.

Mevr. P.J. de Kok - van Dalen is verhuisd van Esdoornstraat 12, 4581 AK VOGELWAARDE naar Pastoor Versterplein 8, 4587 CW KLOOSTERZANDE.

# AGENDA

Do. 12 juli kerkenraadsvergadering in Hulst om 19.30 uur.

Do. 26 juli: kerkbladredactievergadering t.h.v. fam. Proost.

Di 21 aug.: inleveren kopij kerkblad (voor de periode 30 aug. – 11 okt.)



**Open kerk in Kloosterzande**, in de maanden juli en augustus (m.u.v. 19 aug.) is de Hof te Zandekerk weer geopend voor bezichtiging om een moment van stiltebeleving. Open van 14.00-16.00 uur.

Om alvast te onthouden: op zaterdag 18 aug. wordt voor de 11<sup>e</sup> keer het **Bernardusfeest** gehouden in de kerktuin

van deze aloude kerk. Van 12.00 – 18.00 uur bent u van harte welkom om te genieten van oude ambachten en hun producten.

Om vast te onthouden: op za. 15 sept. een optreden van het Zeeuws Vlaams Kamerorkest, aanvang 20.00 uur. In de Hof te Zandekerk.



Hier een foto van het optreden door een van de muziekgezelschappen op 10 juni in de kerktuin van de Hof te Zandekerk

### Kleurplaat

Laat de kinderen tot Mij komen



(C) [www.gelovenisleuk.nl](http://www.gelovenisleuk.nl)

OPTOMETRIE ◊ OPTIEK ◊ CONTACTLENZEN  
NACHTLENZEN ◊ LOW-VISION

Prada ◊ D&G ◊ Chanel ◊ Gucci ◊ Burberry  
Lindberg ◊ TagHeuer



**GROENEWEGEN**  
OPTOMETRIE

Korte Nieuwstraat 3 Hulst T 0114 31 23 27

[www.groenewegenoptometrie.nl](http://www.groenewegenoptometrie.nl) Lid A.N.V.C. & O.V.N.