

De Kerk in 't Midden



Informatieblad van en voor
de protestantse gemeente
Oosthoek te Hulst.
Verschijnt 8 maal per jaar

Jaargang 29 nr . 7 mei 2018

*Als een mantel
om mij heen
geslagen, zo is
mijn God . . .*

(Gezang 221)

Colofon

Redactie: Ineke Proost – ds. Pieter
Overduin - Roel en Ebrien Mulder

Redactie adres: administratie,
adreswijzigingen en kopij:
Stationsweg 76,4561 GB Hulst
tel. 0114-690688

kopij bij voorkeur per e-mail
kim@pgoosthoek.nl

Rekeningnummer Kerk in 't midden:
NL05 INGB 0000 1155 54 t.n.v.

Protestantse Gemeente Oosthoek o.v.v.
Bijdrage De Kerk in 't Midden 2016

Predikant: Janseniuslaan 70,
4561 NN Hulst. Tel. 0114-683360

ds@pjoeverduinprotgemeente.com

Scriba:

Dhr. A. Fokker, Drogendijk 2,
4588 KK Walsoorden
Tel. 06-536 423 28

scribaatoosthoek@hotmail.com

Website: www.pgoosthoek.nl

Bijdragen voor het volgende nummer dienen **uiterlijk dinsdag 26 juni a.s.** door de redactie te zijn ontvangen.

Kerkdiensten

Zondag 03-06, 10.00 uur Kloosterzande. Koffie na de dienst

Voorganger: Ds. Werner, Ede

1^e collecte: Voedselbank

2^e collecte: Kerk

Zondag 10-06, 10.00 uur Hulst

Voorganger: Ds. Dees. Westdorpe

1^e collecte: CZWO

2^e collecte: Kerk

Zondag 17-06, 10.00 uur Kloosterzande, nadien bespreking

Extra koffie. Bespreking over beproeving nieuw liedboek.

Voorganger : Ds. Overduin

1^e collecte: Binnenlands diaconaat

2^e collecte: Kerk

Zondag 24-06, 10.00 uur Hulst

Voorganger : Ds. Verlinde, Axel, kanselruil

1^e collecte: Diaconie

2^e collecte: Kerk

Zondag 01-07, 10.00 uur Kloosterzande. Dienst van Schrift & Tafel

Voorganger: Ds. Overduin

1^e collecte: JOP (landelijk/plaatselijk jeugdwerk) 2^e collecte: Kerk

Zondag 08-07-2018. 10.00 Hulst

Voorganger: ds. v. Manen. Breskens

1^e collecte: St. Patakalas

2^e collecte: Kerk

Kindernevendienst 5-12 jaar:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), het doorgaan hiervan is afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten. Contactpersoon is Mw. Hanneke v Waterschoot tel 06 132 290 02

Kinderoppas:

Enkel op aanvraag (minimaal 3 dagen vooraf), doorgang afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers. Dit geldt voor reguliere kerkdiensten, maar ook voor kerkelijke feestdagen en doopdiensten.

Contactpersonen: Sophie Leenknecht (672886) en Rina van Vooren (690335),
E-mail: pvanvooren@zeelandnet.nl).

Kinderen zijn iedere zondag welkom in de dienst. De predikant schenkt zo mogelijk aandacht aan de aanwezige kinderen en zij krijgen een kleurplaat aangeboden, als activiteit tijdens de preek.

Kerkdienst gemist: De kerkdiensten, zowel uit Hulst alsook uit Kloosterzande worden elke zondag via de website (klik aan de rubriek *Kerkdienst gemist*) uitgezonden. U kunt als het goed is deze tijdens maar ook na kerkdiensttijd beluisteren. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl en zoek provincie en plaats.

Meditatie

“Als een mantel om mij heen geslagen, zo is mijn God...” (gezang 221)

Nee, zonder in details te treden, echt gemakkelijk is mijn levensweg niet verlopen. Nogal wat verdriet en frustraties, en ondanks (of misschien juist door) het feit dat ik een bekeerling ben, vaak zwalkend tussen geloof en ongeloof, hoop en wanhoop, met al dan niet mislukte of gelukke pogingen tot liefdedaden. Maar meer en meer ben ik verknocht geraakt aan dat lied 221: “Zo vriendelijk en veilig als het licht...”. Een en al intimiteit en veilige geborgenheid. En dan hoor ik weer die aloude woorden van psalm 91: “Wie in de schaduw van de Ene mag wonen: voor haar/hem is de HEER toevlucht en (veilige) vesting”. Meer dan ooit te voren voel ik dergelijke warme “verliefdheid” naar God, de Ene en Ondeelbare Heer van Israël.

Je eindelijk door en door gekend, begrepen en aanvaard voelen door Diegene die je ooit in het leven heeft geroepen (psalm 139) en je doorheen alles kennelijk, en door mij al te lang ongeweten, omgeven heeft met zijn trouw, zijn liefde “als een mantel om mij heen geslagen”. Thuis bij God... Eindelijk.

En terwijl ik dit besef, groeit de vraag bij mij: Hoe me veilig kunnen voelen, levend in een wereld die steeds meer aan veiligheid inboet? Terwijl ik deze woorden schrijf worden kinderen vermoord, verhandeld, worden mensen uitgehongerd en dakloos

gemaakt. Zeker, ik kan me thuis voelen in “mijn schuilplaats bij de Allerhoogste”, maar kan ik me in die liefdevolle veiligheid blind en doof houden ten aanzien van de onveiligheid van de wereld waar ik zelf in woon? “Zo (hoe?) is mijn God; IK ZOEK ZIJN AANGEZICHT”. Ja, zoeken want nee, ik “bezit” dit aangezicht alleszins niet. Misschien een gek geformuleerde vraag: Waar en bij wie zou/zal *God* zich thuis voelen? In psalm 25 zingen we het toch: “Heer, hoe heb ik de luister van UW HUIS liefgehad!”. *Mijn* thuis is Gods schaduw, zijn mantel. Maar waar is *zijn* thuis?

Voelt God zich thuis in onze liturgie? Mogelijk, maar tegelijk hoor ik Gods stem in Jesaja 1: “Ik walg van jullie liturgische feesten en offers”.

Voelt God zich thuis in de gemeente? Hopelijk wel, maar tegelijk ervaar ik de onvrede en verdeeldheid en de typisch “kerkelijke” ruzies en onenigheden. En ik hoor de wat bittere woorden van Jezus: van die ganse tempel zal geen steen op de ander blijven (Mattheüs 24:2).

Waar voelt God zich thuis? Ik weet het niet meer, gelijk de Samaritaanse vrouw het ook niet meer wist (Johannes 4): “waar is de God die we moeten aanbidden: in de tempel of op onze berg te Samaria”? En dan wéér dat antwoord van Jezus: “noch in de tempel, noch op jullie berg, maar alleen dáár waar de Geest van waarheid en echtheid heerst”. Een antwoord dat wéér eens te denken geeft; begin er maar eens aan...

Waar voelt God zich thuis? En ik zoek en blijf zoeken en ik stoot op een antwoord in het Nieuwe Testament, Johannes 11: Jezus, de bij uitstek “mens van God” op bezoek te Bethanië, het dorp waar Maria, Martha en hun broer Lazarus wonen. Jezus hield veel van hen; hij voelt zich er “thuis”. Zijn liefde gaat uit naar hen, daar is hij echt thuis. Waarom speciaal dáár? Wel, het antwoord ligt in de betekenis van de namen “Bethanië” en “Lazarus”. In de synagoge wordt het woord Bethanië vertaald met de woorden: “huis van de arme”. Nee, dat hoeft niet slechts de economisch berooide mens te zijn. De arme is die mens die op gelijk welk gebied te kort komt: liefde, rechtvaardigheid, warmte, begrip, het is die stakker die nooit tot haar/zijn recht komt. En in dat huis woont “Lazarus”; zijn naam is de wanhopige uitroep: “In Godsnaam: HELP!; laat me tot mijn recht komen, maak dat ik mag leven!” (Hij wordt dan ook uit de dood opgewekt!). Dat betekent de naam Lazarus. En in dat Bethanië en die Lazarus voelde de Messias Jezus zich thuis. En een enkele blik bij de Profeten

leert me: daar, in een Beloofd Land voor ieder die onvrij is, heeft de God van Israël, de Vader van Messias Jezus, zijn “thuis”.

Zo vriendelijk en veilig als het licht, een mantel om mij heen geslagen... Dat mag ik ervaren precies in de ontmoeting met de mens naast me die me nodig heeft, omdat zij/hij het niet meer ziet zitten. En wat mag ik dan ondervinden? Dat we tenslotte, Jezus' voorbeeld in daden omzettend, elkaars vriendelijke licht mogen zijn, elkaars veilige mantel om ons heen geslagen.

Ds. Louis Freund

bij de diensten

De komende weken gaan er ook weer een aantal gastpredikanten bij u voor vanwege onze vakantie eind mei tot medio juni. Het zal u niet ontgaan zijn dat ikzelf de laatste maanden wat minder frequent bij u vooringing. Dit had als oorzaak dat bij de samenstelling van het preekrooster er een wat onevenwichtige verdeling heeft plaatsgevonden, waardoor ik dit eerste half jaar wat minder vooringing en in de rest van het jaar wat meer. Het aantal diensten blijft natuurlijk gelijk, hoewel ik door mijn 0.8 functieplaats op jaarbasis minder voorga.

Desalniettemin wens ik u goede diensten toe in deze Pinkstertijd, waarin ook een aantal bekende gastpredikanten bij u zullen voorgaan. In de afgelopen weken hebben we bijzondere momenten beleefd, zoals de viering op 4 mei, de hemelvaartsdienst in Axel en het feest van de Geest. Dank aan hen die m.n. in de laatste dienst hun medewerking hebben verleend.

Liedboek

Als acclamatie voor de pinkstertijd kiezen we doorgaans voor lied 333



Zondag 3 juni	: lied 863 of 978 (ovb)
Zondag 10 jun	i: lied 418 of 721 (ovb)
Zondag 17 juni	: lied 390
Zondag 24 juni	: lied 935 (ovb)
Zondag 1 juli	: lied 403d (alleen refrein).

Zondag 17-06, 10.00 uur Kloosterzande, nadien bespreking over beproeving nieuw liedboek.

Deze zondag spreekt Jezus in gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Het accent lijkt te liggen op het 'laten gebeuren'. Het zaad laten ontkiemen en opschieten, het slaan van de sikkel, omdat het tijd is.

We lezen uit Markus 4, 26-34 en uit Ezechiël 17, 22-24. Op deze Vaderdag hopen we de twee doopvlinders te kunnen uitreiken aan de doopouders Neve en doopouders van Waterschoot.

Verderop in dit kerkblad leest u de informatie over de bespreking die na de dienst zal plaatsvinden, over de ervaringen met het nieuwe liedboek. Natuurlijk drinken we eerst een kopje koffie.

Zondag 01-07, 10.00 uur Kloosterzande. Dienst van Schrift & Tafel

Voor deze avondmaaldienst wil ik o.a. aansluiten bij wat er zoal in de laatste handreiking van onze synode is geschreven. Dr. Marcel Barnard schreef een bijzondere nota (Tot Gods Eer) voor bespreking in de gemeenten. We zijn daar onlangs mee begonnen in de kerkenraad en in een gezamenlijke vergadering van de moderamina van Axel en van ons. Ook willen we voor het eerst gebruik maken van een Tafelgebed zoals we dat vinden in het liedboek, lied 403d. Zo krijgt de viering van brood en wijn ook nog meer een vierend en lofprijzend karakter. Op een later moment willen we over de genoemde nota zeker verder met elkaar spreken.

De lezingen voor deze zondag zijn genomen uit Markus 5, 22-43 en uit Jesaja 3, 25-4,6.

Gemeenteleven:

Pastoralia

Mw. T. de Keizer-Wolfert (Hulsterweg 38-g, Kloosterzande) is vorige maand verhuisd naar de Vurssche in Axel, Rooseveltlaan 1. Zij verblijft aldaar op de begane grond. Wij wensen haar en haar man alle sterkte toe in deze situatie. Verder zijn er op dit moment geen nadere berichten te noemen.

Verjaardagen

In de komende tijd hopen we weer een 8-tal 80+ jarigen te kunnen feliciteren. Vanwege de nieuwe privacy regeling kunnen we niet meer hun namen hier vermelden. Er wordt nog aan gewerkt om dit in de toekomst weer mogelijk te maken, na bijv. (generale) toestemming van betrokkenen.

Wel kunnen wij na toestemming noemen:

Twee huwelijksjubilea:

Op 26 mei hopen stil te staan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum dhr. Vermue en mw. Vermue-Lucasse (Cloosterstraat 17-a, Kloosterzande).

Hoewel hun huwelijk enkele weken nadien kerkelijk werd bevestigd gaven op 29 mei 1978 dhr. Meesen en mw. Meesen-Roctus (Eckenisseweg 1, Lamswaarde) elkaar hun ja-woord. Onze gelukwensen gaan uit naar beide bruidsparen. Wij wensen hen te midden van hun gezinnen en familiekring een prachtige huwelijksdag toe.

De website pgoosthoek

Onze website bevindt zich thans in werk in uitvoering. D.w.z. doordat er door mensen van het college van kerkrentmeesters technisch een en ander moet worden opgelost en ingericht, kunnen er op dit moment nog geen nieuwe bijdragen worden geplaatst. Hiervoor vragen wij uw begrip. De Kerkdienst gemist uitzending kan altijd wel worden opgezocht via de beginpagina van de site of rechtstreeks via www.kerkdienstgemist.nl

Mocht u toch tussentijds actuele informatie willen ontvangen dan kunt u zich ook opgeven voor de zgn. preek van de weekgroep. Ds. Overduin verzendt regelmatig de preek van de week en z.n. actuele berichten aan deze emailgroep. U kunt dit aan hem vragen via ds@pjoeverduinprotgemeente.com. Via Facebook proberen we als gemeente u ook zoveel mogelijk te informeren over actualiteiten, waaronder de pre(ek)view van uw predikant en uitnodigingen voor o.a. de nevendienst. Ook wordt u via het eigen kerkblad zo goed mogelijk geïnformeerd. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het opstellen van een zgn. Privacy regeling, vanwege de nieuwe wetgeving die per 25 mei zal ingaan. Dit heeft ook gevolgen voor onze wijze van publiceren, m.n. als het om persoonlijke gegevens gaat.

Van Classis Zeeuws-Vlaanderen naar Classis Delta.

Op 23 april vond een bijzondere laatste vergadering van de Classis Zeeuws-Vlaanderen plaats in de Goede Herderkerk te Terneuzen. Over de nieuw te vormen

Classis Delta die per 1 mei van kracht is geworden werd ons goede informatie gegeven. De oud preses ds. Karin v.d. Broeke vertelde ons over haar ervaringen in de afgelopen 5 jaar dat zij deel uitmaakte van de Generale Synode en keek met ons vooruit naar de toekomstige vormgeving van de Classis Delta en hoe we zo genaamde ringen van gemeenten gaan vormen. Ondergetekende zal voorlopig zitting blijven nemen in de nieuw samengestelde visitatie- commissie voor de nieuwe Classis Delta. Belangrijkste wijziging voor dit college is dat men alleen gemeenten zal bezoeken waar sprake is van een noodzaak tot een bijzondere visitatie. Hiermee komen de reguliere visitaties (elke 4 jaar) te vervallen.

Overige berichten:



Beproeving van het liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Enkele vragen ter bespreking in de gemeente na de dienst van
zondag 17 juni. In de kerk ontvangt u een aparte bijlage met overige
vragen en antwoorden die zijn behandeld door de liturgie commissie
en door de kerkenraad. De predikant zal z.n. een en ander per vraag toelichten.

Voorwoord bij de evaluatie/ enquête betreffende de ervaringen met het nieuwe Liedboek 2013.

Op 25 mei 2013 is het Nieuwe Liedboek (officiële titel: Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk) in Monnickendam gepresenteerd en voor de verschillende kerken betrokken bij de Interkerkelijke Stichting voor het Liedboek verschenen en beschikbaar gesteld. Sinds die tijd hebben al honderdduizenden exemplaren hun weg naar huis en kerk gevonden. Eigenlijk is de beproeving, zoals voorgesteld door de generale synode, dus al ongemerkt bijna 5 jaar bezig, voor onze gemeente vanaf 1 januari 2017. Met daarvoor een periode met zo af en toe een lied uit NLB ter kennismaking op een los blad.

In 2014 werd in een synodebrief aan de kerkenraden de beproeving officieel aangekondigd. ‘De vraag aan de gemeenten van de Protestantse Kerk was toen om in de komende vijf jaar het Nieuwe Liedboek te gaan gebruiken en daarna onze ervaringen met de Synode te delen.’ Dat moment is nu dus aangebroken. De meeste vragen zijn verbonden met de voorwaarden die de synode in 2008 aan een nieuwe liedboek heeft gesteld. Bij voorbeeld:

1. het liedboek dient uitdrukking te zijn van de identiteit van de Protestantse Kerk.
2. het liedboek dient rekening te houden met de diverse taalvelden en muziekculturen in de kerk
3. de liederen uit het liedboek moeten (soms na enige oefening) zingbaar zijn
4. verschillende stromingen in de Protestantse Kerk dienen vertegenwoordigd te zijn.”

Onderwerpen/aspecten beproeving Nieuwe Liedboek 2013, zingen en bidden in huis en kerk. Drie categorieën komen aan bod:

(A) hoe gebruikt u het Nieuwe Liedboek? (NLB)

(B) Hoe heeft u het NLB beproefd?

(C) Wat is de mening van uw gemeente over het NLB?

Inhoud.

Vraag 1: *Sluiten de liederen voldoende aan bij het geloofsleven van de gemeente?*

Vraag 2: *Vindt u dat het NLB voldoende aansluit bij de muziekcultuur van uw gemeente? Bij het taalgebruik in uw eredienst?*

Vraag 3: *Zijn er voldoende liederen voor kinderen en jongeren?*

Vraag 4: *Sluit het NLB voldoende aan bij de muzikale mogelijkheden in onze gemeente?*

Vraag 5: *Draagt het NLB in voldoende mate bij aan het ontwikkelen van het geloofsleven in uw gemeente?*

Vraag 6: *Vindt u dat in de liederen/teksten uit het NLB voldoende rekening is gehouden met inclusief taalgebruik, dat niemand buitensluit?*

Vraag 7: *Vindt u dat de liederen/teksten uit het NLB voldoende aansluiten bij de zaken die uw gemeenteleden in het dagelijks (geloofs) leven ervaren?*

Toegankelijkheid (bij het gebruik van het liedboek)

Vraag 1: *Bent u tevreden over de hanteerbaarheid (formaat, gewicht) en toegankelijkheid van het NLB?*

Vraag 2: *Bent u tevreden over de prijs/kwaliteitverhouding van het NLB?*

Conclusies:

Nog te beantwoorden door de kerkenraad, gehoord hebbende de gemeente tijdens het gemeentegesprek op 17 juni. De liturgiecommissie stelt de volgende vragen voor:

- 1:** We gebruiken nu geruime tijd het nieuwe liedboek. Hierin vindt u naast bekende ook een grote hoeveelheid nieuwe liederen. Oordeelt u dat deze nieuwe liederen op een goede manier in de liturgie worden aangeboden en de gemeente eigen gemaakt?
- 2:** Het aanleren van een onbekend lied gebeurt nu voor de dienst. Ervaart u dit als goed? Zo niet, kunt u dan andere manieren aandragen om de gemeente meer vertrouwd te maken met onbekende liederen uit het liedboek?
- 3:** We gebruiken nu meer dan een jaar bijna uitsluitend het NLB. De liturgiecommissie/kerkenraad wil graag weten of de ELB in die periode erg door u is gemist? Nadat de bespreking heeft plaatsgevonden zal er samen met de antwoorden op de andere vragen hiervan een verslag worden opgestuurd naar de synode met het oog op de eindevaluatie beproeving liedboek in de synode van komend najaar. Wij rekenen op uw belangstelling en betrokkenheid.

Ten slotte:

Voor die jongeren die nog volop in de examentijd zitten, heel veel sterkte toegewenst. Voor hen die dagelijks te kampen hebben met (chronische) ziekte, eveneens goede moed toegewenst.

Met u beleven we naar ik hoop een vreugdevolle Pinkstertijd. Opdat de ongeest vol geweld op aarde zal wijken voor de Geest van vrede en recht!, niet in de laatste plaats in Israël en de Palestijnse gebieden.

Ontvang dan een hartelijke groet van ons beiden, Anja en Pieter Overduin.

ZWO-Nieuws over het project Groene Kerk.

Vorig jaar zijn we als ZWO commissie begonnen met brainstormen over het idee om onze kerken als Groene Kerk te laten registreren.

Inmiddels zijn we weer wat verder met dit plan.

Er zijn al diverse “groene” aanpassingen, bv.:

Themagerichte kerkdiensten.



Er wordt fair trade koffie en thee geschonken.
Zoveel mogelijk verlichting is vervangen door spaarlampen.
Afvalscheiding in de kerk en consistorie.
Aangemeld bij stichting Groene Kerk.

Hoe: De afvalscheiding is eigenlijk het zelfde als we thuis doen.

Er staat in beide kerken een doos voor oud **papier**.
Er is een plastic zak voor **plastic afval** en
er is een groen bakje voor **'groen' afval**, zoals koffiefilters en theezakjes.
En dan natuurlijk nog de gewone afvalbak voor **restafval**.

Omdat we bij de kerk in Kloosterzande geen Kliko hebben, vragen we de mensen die zien dat er een afvalbak vol is, om die voor een lege te vervangen en de volle zelf mee naar huis te nemen en daar in de juiste kliko doen (wordt meestal al gedaan, maar nog even een aandachtspunt). Vast bedankt!

Als we met ons allen in en om ons huis, in de kerk en om ons heen, bewust hiermee bezig zijn, leveren we vanzelf een bijdrage aan het behoud van de schepping en het milieu in het algemeen.

Voor meer info over dit thema is er de website <https://www.groenekerken.nl/>



Waarvoor collecteren wij? (een selectie)

Rubriek waarin de bestemming van onze uitgangscollectes worden vermeld. Voor hen die een extra bedrag willen offreren staat in de meeste gevallen het rekening IBAN-nummer van de instantie vermeld.

Zondag 10-06: Project Groene Kerk (zie artikel hierboven van ZWO)

Zondag 17-06: Binnenlands diaconaat

NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni
Inloophuis als ontmoetingsplek.

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd. Daarnaast steunt Kerk in Actie ook het DAK (Door Aandacht Kracht), een netwerk van 150 beroepskrachten en 5.000 vrijwilligers in inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat die klaarstaan voor 7.500 mensen die even op adem willen komen. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via bovengenoemd rek. no.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/inloophuizen.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

Zondag 01-07: JOP (landelijk/plaatselijk jeugdwerk)

Bankrek. no. IBAN NL 52 ABNA 041 41 41 415

Met school naar de kerk.

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienst- onderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen. Collecteert u mee?

Zondag 08-07 : St. Patakalas

Eén van de twee stichtingen waarmee stichting Patakalas sinds kort samenwerkt, is stichting Niños Unidos Peruanos. Deze stichting onderhoudt verschillende naschoolse projecten voor kwetsbare kinderen in Cusco en omgeving. Het doel van deze projecten is de kinderen de overtuiging (terug) te geven dat zij waardevolle en gewaardeerde mensen zijn.

Zo krijgen de kinderen een goede maaltijd, huiswerkbegeleiding en kunnen ze deelnemen aan kringgesprekken en verschillende sportactiviteiten. Ook komt er geregeld een tandarts langs om de gebitjes van de kinderen te controleren. Patakalas ondersteunt deze projecten met een vaste maandelijkse bijdrage.

Kinderen die aan het Niños Project deelnemen, krijgen gedurende hun hele lagere schooltijd zes dagen per week twee maaltijden. Ontbijt als ze binnenkomen en een warme maaltijd voordat ze 's middags naar school gaan.

In het kinderrestaurant zitten de kinderen gezellig aan tafeltjes van vier en mogen ze ongestoord hun buiken vol eten. Professionele en bevlogen koks zorgen voor een gevarieerd en gezond menu.

De scholen waar de kinderen naar toe gaan, zijn vaak streng en liefdeloos. Kinderen krijgen er meestal botweg te horen dat ze niet goed zijn. Daarom heeft Niños een team van toegewijde bijleskrachten die de kinderen op een positieve en stimulerende manier helpen. Of de kinderen kunnen zelfstandig in een rustige omgeving hun huiswerk maken. In hun eigen primitieve behuizing met vele broertjes en zusjes hebben ze daar meestal niet de gelegenheid voor.

Bijzonder openluchtconcert op Zondag 10 juni in de kerktuin van de Hof te Zandekerk

Stichting de Kerk in Klooster organiseert in samenwerking met Harmonie St. Cecilia uit Kloosterzande het jaarlijkse openluchtconcert in de tuin van de Hof te Zandekerk. Dit maal heeft de Harmonie de Fanfare Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde en Muziekvereniging EMM uit Koewacht uitgenodigd om samen het concert te verzorgen.

Fanfare Vrijheid Eendracht is opgericht in 1895 en gaf in 1896 al tal van concerten in de wijde omgeving. In datzelfde jaar maakte zij ook een eerste muzikale wandeling naar de toenmalige Baron Collot d'Escury te Kloosterzande. Het gezelschap bestaat uit 35 spelende leden en staat onder leiding van Jan Spruit. Muziekvereniging EMM uit Koewacht is eveneens ruim honderd jaar geleden opgericht, hoogstwaarschijnlijk uit zangkoor Kunst-liefde uit Koewacht. Van Kunst-liefde is bekend dat zij al in 1896 concerten verzorgden. Op dit moment heeft de vereniging ongeveer 35 spelende leden en is Timothy Claeys de dirigent. De vereniging heeft talloze concoursen en ook optredens verzorgd in het buitenland o.a. in Tsjechië.

Last but not least, Harmonie St. Cecilia uit Kloosterzande is de gastheer en de oudste van de drie, opgericht in 1865. Het jaar 2015 stond geheel in het teken van het 150-jarig bestaan en werd gevierd met talloze optredens. De harmonie is een van de weinig nog marcherende korpsen in Nederland en dat heeft al menige uitnodiging opgeleverd. In 2002 speelde ze in de Amsterdam Arena ter ere van het huwelijk van Maxima en Willem-Alexander.

De vereniging heeft op dit moment 79 leden en staat sinds 2003 onder leiding van Eric Provoost.

Voor de kinderen is er een springkussen en uiteraard wordt er ook gezorgd voor de inwendige mens. De mensen van St. Cecilia bakken pannenkoeken en St. de Kerk in Klooster verzorgt de drank.

Met behulp van het weer wordt het een geweldige middag. De gezelschappen verzorgen alle drie een muzikale bijdrage van ca. 45 minuten. De toegang is gratis.

Van de rentmeestertafel

Zoals velen reeds vernomen hebben zijn we als college bezig met het vormen van plannen voor een nieuwe inrichting van onze kerk in Hulst. Graag zouden we een commissie vormen, bestaande uit ons als college en aangevuld met nog 3 andere gemeenteleden, die meedenken en helpen bij het vormen van onze gedachten en het mede namens het college uitvoeren van deze plannen. Naast deze 3 gemeenteleden zijn we ook op zoek naar gemeenteleden die hand- en spandiensten zouden willen verrichten tijdens de verbouwingen. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich aanmelden bij Leander Klanderman, Ad Wolfert of Jeroen Leenknecht. Of middels een mail te sturen naar:

secr-krm@pgoosthoek.nl

Kerkbalans 2018

Wat betreft de kerkbalans 2018 hebben we op dit moment € 12.850 binnen. We hopen dit jaar uit te komen rond een bedrag van € 25.000. Hierbij hebben we als college rekening gehouden met het feit dat onze gemeente krimpt. In elk geval al grote dank aan alle gevers tot nu toe.

Collectes en giften

Datum	Kerkvoogdij		Diaconie	
22 apr	€ 43	Kerk	€ 47,90	CZWO

29 apr	€ 53,10	Kerk	€ 53,90	Samen voor zin
06 mei	€ 38,20	Kerk	€ 110,10	P.S.C. Antwerpen
13 mei	€ 38,02	Kerk	€ 57,80	Pallazolli
20 mei	€ 55,83	Restauratiefonds	€ 53,80	Zending

Gift ontvangen van NN via de predikant:

€ 5 voor de kerk

Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Jeroen Leenknecht, penningmeester

Mutaties

Mevr. A.E.S. Thomaes is verhuisd van Tolweg 71, 4561RL HULST naar Poelstraat 18, 4551BP SAS VAN GENT.

Mevr. L.M. van Dijk is verhuisd van Bagijnhof 10 A, 4331CV MIDDELBURG naar Burg. Geirnaerdstraat 11, 4564CR SINT JANSTEEN.

Dhr. M. de Visser is verhuisd van Grote Bagijnestraat 7, 4561CG HULST naar Dreef 7, 4586AL LAMSWAARDE.

Dhr. Q.H.P. de Wilde is verhuisd van Vergaertstraat 6, 4541BJ naar Groenendijk 96, 4587CX KLOOSTERZANDE.

Rouwzorg 114

R O U W Z O R G

E
G
I



O 1 1 4 Steenstraat 22 4561 AS Hulst

Verslag Voorstelling Rouwzorg Regio 0114 van 17 april.

Op 17 april zat de zaal goed vol (80 pers.) voor de voorstelling met als thema 'Op de pechstrook van het leven ... getuigen van licht'.

De powerpoint "Stille getuigen" met beelden van mensen op de pechstrook, kreeg een extra dimensie door de muzikale ondersteuning van Pieter De Wilde op hangdrum en zang door Helen Smulders. Daarna getuigden hulpverleners hoe er toch licht kan komen door het donker heen : familieagent René Den Hollander, Carla Doesburg (voormalig vrijwilligster Slachtofferhulp), Tanja Moeliker (compañera counseling) en Kees van Geloof (diaken WZC).

Ze vertelden hoe zij op moeilijke momenten zien dat mensen toch overeind blijven, weer kracht vinden, bij elkaar steun zoeken en hoe kinderen dit op hun eigen manier doen.

Burgemeester Mulder sloot de avond af met een dialoog uit de film 'Wind River' (regie Taylor Sheridan). Een wildjager wordt opnieuw geconfronteerd met de pijn om zijn overleden dochter en krijgt als boodschap : "Je wordt nooit meer de oude en je kunt de pijn niet uit de weg gaan.

Als je dat toch doet, ontnem je jezelf al die herinneringen aan haar ...van het begin tot het eind ...van haar eerste stapje tot aan haar laatste glimlach. Maar het goede nieuws is dat je haar in gedachten weer kan opzoeken en dan herinner je je de liefde die ze gegeven heeft en de vreugde die ze gekend heeft".

Enkele reacties uit het publiek : de avond voelde warm en positief aan. Heel anders dan een lezing : het was gevarieerd en interessant om hulpverleners te horen getuigen over hun werk. Dat hoor je meestal niet : 'hoe zij hun werk ervaren'. Het slotwoord van de burgemeester was mooi en diepgaand.

(verslag rouwzorgteam)

Aankondiging eerste lezing 2018-2019 Rouwzorg Regio 0114 in Hulst

Op **16 oktober** a.s. om **20.00 uur** in het WZC Curamus lokatie de Blaauwe Hoeve, Truffinoweg 2 te Hulst. **Marinus Van den Berg**, rouwdeskundige en bekend schrijver in Nederland en België. Hij is een boeiend spreker die de kunst verstaat om elke lezing weer uniek op te bouwen.

Deelname is gratis maar inschrijven is nodig en kan **bij het rouwzorgteam** : schriftelijk, telefonisch of per mail liefst **vóór 30 september**:

Fien Martinet : Het Zand 31 4576 CB Koewacht 0114-364050

fmartinet@zeelandnet.nl

Maggie Sandkuyl : Poorterslaan 111 4561 ZM Hulst 0114-315149

msandkuyl@zeelandnet.nl

Katrien Van de Wiele : Beneluxstraat 16 4551 TM Sas van Gent 06-41322776

kvdwiele@zeelandnet.nl

Regio DATA ROUWGROEPEN Rouwzorg 0114 in het nieuwe jaar 2018-2019

Ook dit najaar worden door Rouwzorg Regio 0114 weer **rouwgroepen** georganiseerd.

Rouwenden komen 8 weken samen in een groep om naar elkaars verhaal te luisteren en om inzicht te krijgen in wat verlies en rouw met je doen.

De gespreksgroep staat open voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging en bestaat uit max. 10 personen zodat er vertrouwen kan groeien. Daarom is het ook nodig om alle 8 bijeenkomsten te volgen. Deelname is gratis.

De eerste rouwgroep zal doorgaan op **8 dinsdagavonden** van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur en **start op dinsdagavond 6 november**.

De data zijn : 6 – 13 – 20 – 27 november, 4 – 18 december 2018 , 8 en 15 januari 2019.

De tweede rouwgroep is op **8 maandagnamiddagen** van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur en **start op maandag 5 november**.

De data zijn : 5 – 12 – 19 – 26 november, 3 – 10 december 2018, 7 en 14 januari 2019.

Indien er voldoende vraag is, start een aparte **groep voor ouders van een overleden kind** (ook tijdens en na de zwangerschap) op **8 dinsdagavonden vanaf 12 februari 2019**.

De data zijn : 12 – 19 – 26 februari, 5 – 12 – 19 – 26 maart en 2 april 2019.

Kan er geen aparte groep gevormd worden, dan kunnen ouders aansluiten bij de avond- of namiddaggroep.

Alle bijeenkomsten gaan door in de pastorie **Steenstraat 22 te Hulst**.

Die eerste stap zetten is niet gemakkelijk maar je verdriet delen helpt écht.

Als jij dit ook wilt, neem dan **contact op vóór 10 oktober met het rouwzorgteam** :

Fien Martinet – ervaringsdeskundige / verantwoordelijke Koewacht

0114-364050 – fmartinet@zeelandnet.nl

Maggie Sandkuyl – maatschappelijk werkster / gecertificeerde rouw- /verliesbegeleidster

0114-315149 – msandkuij@zeelandnet.nl

Katrien Van de Wiele – pastoraal werkster in de regio /Rouwzorg

06-41322776 – kvdwiele@zeelandnet.nl

Ook bij de **plaatselijke contactpersonen** kunt u informatie krijgen.

Voor de protestantse kerken is dit :

Leny Maat, Trumanlaan 48, 4561 WD Hulst tel. 0114-310547.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website www.rk-kerk-ozvl.nl onder Overlijden/Rouwzorg en op www.pgoosthoek.nl

Opvang in Armenië

Armenië, de laatste tijd regelmatig in het nieuws i.v.m. de erkenning van de genocide en de problematiek rond asielzoekers. Wat niet iedereen weet is dat Armenië het oudste christelijke land ter wereld is. In 301 werd het christendom als staatsreligie aangenomen. Bijna 95% van de inwoners van Armenië behoren tot de Armeens-Apostolische Kerk. De term "apostolisch" werd toegevoegd omdat volgens de overlevering het christendom in Armenië gepredikt werd door de apostelen Thaddeus en Bartholomeus.

De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van Unicef en het Bureau voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege de armoede.

Voor Mission Possible reden om actief aan de slag te gaan in Armenië. Samen met lokale kerken worden dagopvangcentra opgericht. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding, leren sociale vaardigheden en kunnen mee doen met verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis, naar hun eigen ouders.

Ons eerste dagopvangcentrum is kortgeleden van start gegaan in het stadje Azkeran, in Artsakh (Nagorno Karabakh).

Eén week in het dagopvangcentrum kost € 20,-

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag op rekening NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. "Armenië".

Meer weten? Kijk op www.missionpossible.nl



Activiteitenprogramma Hof te Zandkerk 2018/2019

10-06-2018	14.30 uur	Openluchtconcert in de kerktuin Harmonie St. Cecilia en gasten
18-08-2018	12.00 uur	Bernardusfeest

15-09-2018	20.00 uur	Concert Zeeuws-Vlaams Kamerorkest
27-10-2018	14.30 uur	Lezing door schrijver Chris de Stoop van "Dit is mijn hof"
15-12-2018	20.00 uur	Kerstconcert door koor "Corente"
16-02-2019	20.00 uur	Concert door Manito en Monica Coronado
06-04-2019	20.00 uur	Concert door folkband "Morrow"

AGENDA

25 mei – 14 juni is uw predikant niet altijd aanwezig. In voorkomende pastorale situatie waarin een beroep op een predikant gedaan moet worden, kunt u contact opnemen met ouderling mw. Leenknecht (0114-672886) of met onze voorzitter, mw. van Drongelen (06-132 559 05).

- Zo. 10 juni: Openluchtconcert in de kerktuin van de Hof te Zandekerk, Aanvang 14.00 uur. Gratis toegang.
- Di. 26 juni: Inleverdatum kopij zomeruitgave Kerk in het Midden (periode 5 juli- 30 aug.)
- Do.28 juni: Kerkenraad om 19.30 uur in Hulst
- Vr. 29 juni: Vrijwilligersavond en voor alle gemeenteleden. Zie elders in dit kerkblad overige informatie over deze activiteit.
- Di. 3 juli: Kerkelijk jeugdoverleg, aanvang 19.45 uur (locatie volgt nog).

Om te onthouden:



Open kerk in Kloosterzande, in de maanden juli en augustus (m.u.v. 19 aug.) is de Hof te Zandekerk weer geopend voor bezichtiging om een moment van stiltebeleving. Open van 14.30-16.30 uur.

OPTOMETRIE ◊ OPTIEK ◊ CONTACTLENZEN
NACHTLENZEN ◊ LOW-VISION

Prada ◊ D&G ◊ Chanel ◊ Gucci ◊ Burberry
Lindberg ◊ TagHeuer



GROENEWEGEN
OPTOMETRIE

Korte Nieuwstraat 3 Hulst T 0114 31 23 27

www.groenewegenoptometrie.nl Lid A.N.V.C. & O.V.N.